

Geliefde broeders en zusters,

'ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.'

(3 Johannes 1:2 HSV)

Het is bijna een jaar geleden dat ik een aantal dingen van me af schreef. Ik raakte geprikkeld en verbaasd over een aantal zaken die gebeurden in het lichaam van Christus. Er is een virus gekomen die de hele wereld in zijn greep heeft. Allerlei over de top maatregelen werden ons opgelegd door de overheid. 1,5 meter cultuur, ziekmakende slavenmaskers, sociale uitsluiting, en een beperking in het samenkomen. Niet meer zingen in de kerk en wat niet al aan onzin regelgeving en maatregelen. Er werd ons van alles afgenomen als christenen en we lieten het gewoon gebeuren. In sommige gevallen gaven we nog meer weg dan wat er gevraagd werd. We zijn de overheid meer gehoorzaam dan God. We zijn inmiddels een jaar verder en er is nog niets verbeterd in de wereld. En dat gaat niet gebeuren ook. Toen al begreep ik dat het niet vanzelfsprekend was dat alles weer terug zou gaan naar het oude normaal. Een aantal zaken waar toen nog geen sprake van was en waar we nu volledig inzitten was al te voorzien. Al snel kwam het vaccin om de hoek kijken. Het was er nog wel niet maar de farmaceuten waren volop bezig om het te ontwikkelen. Dat zou de wereld redden! En als we gevaccineerd zouden zijn dan konden we misschien weer terug naar het "nieuwe normaal" wat dat ook mag zijn. Maar wat een toestand is het inmiddels in de wereld. En laat ik maar even bij ons eigen Nederland blijven. Wat een toestand in ons land. Wat een verdeeldheid. We zijn beland in een tirannie. Mensen die een afwijkende mening hebben worden getiranniseerd. Als de informatie die je deelt niet in overeenstemming is met wat de overheid zegt wordt het verwijderd van social media. En ook hierin is nog het einde niet bereikt. Maar wat mij het meest verdriet doet is de verdeeldheid in de Gemeente, in het lichaam van Christus, die aan het ontstaan is. Voorstanders en tegenstanders voor het vaccin. De misleidende boodschappen die gepredikt worden. "Als Jezus nu zou leven zou Hij een vaccinatie aan bevelen voor de mensen" om er maar een te noemen. Of een andere, "als we iets dodelijks zullen drinken zal het ons niet schaden", of, "zie het vaccin als een geschenk van God". Lieve mensen, waar is ons geloof en wat geloven we nu eigenlijk? Wat mij is opgevallen is dat degene die de keuze maken om niet te vaccineren, dit onderbouwen met een Bijbelse onderbouwing op basis van geloof en vertrouwen. Zij geloven en vertrouwen in het offer van Jezus. Niet alleen in vergeving van zonden maar ook in genezing, gezondheid, bescherming, voorziening, welvaren, bovennatuurlijke Goddelijke zorg voor alles.

Zij die een keuze maken voor wel vaccineren onder bouwen dit veelal met wereldse of vleeselijke redenen. Als ik me niet laat vaccineren kost het misschien wel mijn baan.

Of, ik werk met een risicovolle groep. Ik wil graag nog op vakantie kunnen. Ik wil nog dit of ik wil nog dat of straks heb ik geen inkomen meer en wat dan?

En om dat allemaal nog te kunnen blijven doen zoeken we Bijbelse gronden voor een vaccinatie en gaan wat knutselen met teksten en het zo uitleggen dat het in orde lijkt. Ik ben van mening dat we dan de plank mis slaan en als we dit verkondigen de mensen misleiden.

Het vaccin is niet zomaar een vaccin. Het is geen geneesmiddel, het is geen voorbehoedsmiddel, het is geen beschermingsmiddel, het is een gen-therapie. Althans, de meeste vaccins die aangeboden worden. U bent ook niet met één prikje klaar, het zijn er al tenminste twee. En gezien de ontwikkeling van de virusmutanten blijven we gewoon aan het prikken, iedere keer weer, ieder jaar een paar, net zoals de grieprik met dit verschil dat dit vaccin dodelijker zal blijken te zijn dan het coronavirus zelf.

Deze vaccinatie is een gen-therapie zoals ik al zei. Het verandert namelijk ons dna. Er word een stukje dna weggehaald en daarvoor in de plaats komt er iets anders. Het is een aanrader om zelf wat serieus onderzoek te doen naar deze techniek.

Ethisch gaat dit al ver over de streep. Ons dna is door God bepaald. Wij mogen daar niet aan knutselen. Dan gaan we Gods schepping veranderen. Dan grijpen we in in hetgeen God heeft gemaakt. Zeer dubieus.

Ik leg u een vraag voor. Als ons dna, wat God zo heeft gemaakt, waardoor we 100% menselijk zijn, veranderd wordt, zijn we dan nog 100% menselijk?

Als we niet meer 100% menselijk zijn, zijn we dan nog te redden?

Weet wel dat wij onze redding die we hebben ontvangen in de wedergeboorte uit genade door geloof, niet ongedaan kunnen maken.

In de dagen van Noach was de hele wereld bevolking gecorrumpeerd met de gevallen engelen. Daaruit waren de Nephilim voortgekomen. Deze mensen hadden niet meer het zuivere menselijke dna. Dit was de reden waarom ze niet mee mochten in de ark om gered te worden. Alleen Noach en zijn gezin waren oprecht en zuiver in de menselijke lijn zoals God het had geschapen. Net zoals nu in onze tijd aten zij en dronken zij en namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven en deden wat kwaad was in de ogen van God. Toch hadden ze gered kunnen worden net zoals wij nu. Maar omdat hun dna niet meer zuiver was, was er voor hen geen redding mogelijk. Jezus zegt in Lukas 17; ' En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.' (Lukas 17:26-30)

We leven in een zeer bijzondere tijd. De druk op de christenen neemt hand over hand toe. Maar dit zou ons niet moeten verrassen.

Jezus zei in Johannes 16:33; Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Waarom gaan we mee in de agenda van satan om aan de verdrukking, aan de onderdrukking te ontkomen? Waarom stellen we ons vertrouwen op iets wat niet bij God vandaan komt?

Paulus roept in de Romeinen brief ons op om onze lichamen aan God te wijden en ons denken te vernieuwen.

'Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.' (Romeinen 12:1-2)

Wanneer we ons lichaam overgeven om het te vullen met een lichaams-vijandelijke stof of een virus, wijden we het niet toe aan God als een levend, heilig en welbehaaglijk offer maar wijden we het toe aan satan. We stellen ons vertrouwen dan niet op het volkomen offer van Jezus.

In Johannes 6 lezen we dat de mensen op zoek gingen naar Jezus en Hem de vraag stelden; 'Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.' (Johannes 6:28-29 HSV)

Wat is de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God? Dat wij geloven in Hem (Jezus) die Hij (de Vader) gezonden heeft. Maar wat geloven we eigenlijk van Hem. Jezus is de verzoening voor al onze zonden, verleden, heden en toekomst. Dat is ons vertrouwen. Niets kunnen we daar aan toe voegen van onszelf. Geen enkele daad of middeltje of injectie kan daar iets aan toe voegen. De prijs die Jezus daar voor betaalde is volkomen volmaakt. Op dezelfde wijze is Jezus ook de genezing voor onze ziekten en kwalen. En ook op dezelfde wijze is Jezus onze voorziening.

Geloven we in de God van Elia? Geloven we dan ook dat God ons zelfs kan voorzien van voedsel gebracht door de vogels? In wie stellen we ons vertrouwen? Stellen we ons vertrouwen op de dingen van de wereld? Stellen we ons vertrouwen op de overheid, op afstand houden, op een slavenmasker, op een vaccin? Onze God is een jaloers God. Hij zegt, 'Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.'

(Jesaja 42:6-8 HSV)

Jezus heeft ons lichaam gekocht. Hij heeft de prijs betaald met Zijn eigen bloed. Hij gaf Zijn leven voor u en voor mij. Ons lichaam is dus niet meer van onszelf maar we zijn het eigendom van Christus. Hoe behoren we dan om te gaan met dit lichaam? Ja maar, dan moeten we er toch juist goed voor zorgen. Jazeker. Maar dat betekent niet dat we er maar alles in kunnen laten stoppen en zeker niet zoiets dubieus als het vaccin.

Als Jezus nu op aarde zou zijn en we Hem zouden vragen, “Heer, wat moeten we met het vaccin?” Jezus zou u antwoorden, “bent u ziek?” Wanneer u bevestigend antwoord zou Hij u de handen opleggen en genezen en als u ontkennend moet antwoorden zou Jezus zeggen, “die gezond zijn hebben geen dokter of medicijn nodig. “Ja maar Heer, straks bent U er niet meer en wat moeten we dan?” “Als je nog even geduld heb, dan zal ik me laten geselen en veel lijden voor jullie en al jullie ziekten op mij nemen. En die striemen die ik ontvang, zijn jullie medicijn, is jullie vaccinatie, is jullie genezing. Geloof je in God? Geloof dan ook in Mij!” Wil je een nog beter geschenk van God?

Lieve broeders en zusters, geloven we dat nog of willen we daarbij ook de “zekerheid” van de farmaceuten?

‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’
(Romeinen 12:1-2 HSV)

‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam **onberispelijk** bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.’
(1 Thessalonicenzen 5:23-24, 28 HSV)

Een hartelijke groet in Christus,

Ruud Bal.