

## Licht vs duisternis.

In het Woord was het Leven en het Leven was het Licht van de mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. (Johannes 1:4-5)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest, leeg, oningericht en duisternis was er alom. Er was chaos in de duisternis. De Geest van God zweefde daaroverheen, dat wil zeggen, Hij bebroedde deze aarde, Hij maakte de aarde gereed om te kunnen ontvangen. En God zei; Laat er Licht zijn! En er was Licht. Poefff, Licht, en alles kwam in het licht. De duisternis verdween. De duisternis lichte niet op of werd meer zichtbaar, nee, de duisternis verdween. Als het ergens duisternis is en het licht komt binnen, word de duisternis niet méér zichtbaar voor ons maar het verdwijnt volledig. Zo was het ook met de schepping. De tweede persoon van het Goddelijk wezen, de Zoon, het Licht van deze wereld, werd zichtbaar. De Heilige Geest was de eerste persoon van het Goddelijk wezen die waarneembaar werd. Hij zweefde over de aarde en maakte de aarde klaar om te ontvangen. Op dezelfde manier is de Geest werkzaam bij mensen. Hij bebroed ze om te kunnen ontvangen, maar met dit verschil dat de mens een keuze heeft en de aarde had dat niet. Nadat God het Licht geschapen had bracht Hij, het Licht, orde in de chaos. Alles werd op orde gebracht, ingericht en op zijn plaats gezet, "en ziet het was zeer goed". God zorgde voor schoonheid, voor helderheid, voor evenwichtigheid, voor zuiverheid, voor volmaakte volmaaktheid. Het was perfect.

Jezus, het Licht van deze wereld, schiep alles en bracht het in het licht. Heel de aarde was vol van Gods heerlijkheid evenals de mens. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. God schiep de mens perfect. Adam was volmaakt. Adam was mens, maar bekleed met licht, bekleed met de heerlijkheid van God. Adam wandelde in het licht. Er was geen duisternis. Jazeker er was nacht, er was donkerte, maar geen duisternis, geen chaos. Zelfs in de donkerte van de nacht was er orde, zuiverheid, was er volmaaktheid.

God maakt twee lichten. Een grote voor overdag en een kleine voor de nacht om scheiding te maken tussen dag en nacht. Wanneer de nacht komt komt er donkerte maar geen duisternis. Duisternis was gevuld met wanorde, met chaos en zodra het donker word veranderd de orde van de dag niet in wanorde. Ook in de donkerte van de nacht blijft de orde die God heeft gebracht bestaan.

Toch is het zo niet gebleven. De duisternis lag op de loer om te gaan heersen over het Licht. Satan, de vorst van de duisternis, wilde maar wat graag de duisternis, de chaos weer terug brengen.

Als aanbiddingsleider in de hemel voor de troon van God, had hij een prachtige taak en schitterde als de morgenster. Satan was de lichtdrager, Lucifer. Hij wilde zich verheffen boven het goddelijke en als God gelijk worden. In zijn hart zei Lucifer; "Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste". (Jesaja 14:13 en 14)

Door deze hooghartige daad werd satan, dat betekent tegenstander een feit en werd Lucifer uit zijn ambt ontheven en zijn schittering als morgenster verdween, verdoofde. Lucifer, de lichtdrager werd duisternis en zijn missie, het brengen van duisternis. Zolang satan echter geen macht ontving van een andere machthebbende was er geen probleem. Hij was duisternis geworden, lag op de loer om duisternis te brengen, maar had geen macht daartoe omdat het Licht de heerschappij had. Lucifers hart was niet veranderd, en zijn

hartewens om aan de Allerhoogste gelijk te zijn om Hem van de troon te kunnen stoten is er nog steeds. En nog steeds denkt hij dat doel te kunnen bereiken. Maar, prijs de Heer voor zijn almacht en wijsheid. Prijs de Heer voor de zeven Geesten die voor zijn troon zijn. Toen God de mens schiep, gaf Hij de heerschappij, de macht, over de schepping aan de mens. De mens kreeg de volledige zeggenschap over dat wat God had gemaakt. Zodra satan dit vernam rijpte het plan bij hem om deze macht in zijn bezit te krijgen. 'Als deze macht bij mij is kan ik de duisternis, de chaos terugbrengen op deze wereld. Ik geloof dat satan absoluut niet op de hoogte was van Gods reddingsplan voor deze wereld wanneer dit zou gebeuren. En als hij wel op de hoogte was maakte zijn haat tegen de Allerhoogste hem zo verblind dat hij het niet eens zag en Gods plan absoluut niet door had.

Adam, de mens was goed geschapen en kende alleen maar goed. Ook Eva zijn vrouw, die uit Adam gemaakt was kende alleen maar goed. Eva echter was wel het zwakste, het meest kwetsbare deel van de mens. En dit kwetsbare was de prooi voor satan om via haar zijn doel te bereiken. Misleiding, verleiding, afleiding zijn de trucs van satan om zijn doel te bereiken. "Is het ook dat God gezegd heeft" zo begon hij. Misleiding. En het gevolg daarvan, En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; Verleiding. Voordat satan dit echter kon doen gebruikte hij eerst afleiding. Eva was helemaal niet bezig in haar denken met de boom van kennis van goed en kwaad. Er was zoveel om van te genieten in de hof. Die boom was helemaal geen item voor haar of voor Adam. Daarom gebruikte satan een slang. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? Afleiding. En het is hem gelukt. Deze trucs werken zo goed. En welke volgorde? Hij weet precies welke hij eerst moet gebruiken, misleiding of verleiding of afleiding. Hij is er goed in met 6000 jaar ervaring. Satans list gelukte, en daar waar hij op uit was, duisternis brengen in de schepping is hem gelukt. Lucifer, de lichtdrager, die duisternis geworden was en de vorst van de duisternis bracht de duisternis, de wanorde, de chaos terug. Was alles in een keer weer duisternis. Nee zeker niet. De mens was nog steeds instaat om Gods stem te verstaan. De bomen gaven nog steeds hun vruchten. Alles groeide en bloeide gewoon verder.

Maar de duisternis de dood had zijn intrede gedaan in de schepping in de natuur. Het eerste waar het zichtbaar werd was bij de mens. De heerlijkheid van God, het licht waarmee Adam en Eva bekleed waren verdween en de duisternis kwam te voorschijn. Schaamte kwam er in het denken van Adam en Eva nadat ze zagen dat de heerlijkheid waarmee ze bekleed waren plaats maakte voor naaktheid. En om hun schaamte te bedekken moesten ze iets gaan doen waarvoor ze eigenlijk niet geschapen waren, Vruchten plukken en daarvan eten en geen bladeren plukken om zich daarmee te kleden. Tegelijkertijd kwam angst opzetten, angst om God te ontmoeten. Angst om zich aan God te laten zien en met Hem te praten. Wat eerst de normaalste zaak voor Adam en Eva was, het ontmoeten van God, het praten met Hem, het luisteren naar Zijn stem, het herkennen van Hem aan de wind, waren zaken die nu angst veroorzaakten. En daarbij zochten ze nog meer de duisternis op door zich te verstoppen op een geheime plek. God riep Adam, stelde een paar vragen aan hem en meteen schoot Adam in de verdediging en gaf God de schuld. Duisternis deed zijn intrede in de wereld door de duisternis de ruimte te geven. Duisternis deed zijn intrede in de mens en de hooghartigheid waarmee satan de vorst van de duisternis behept was deed ook meteen zijn intrede in de mens. Hooghartig reageert Adam tegen God, "die vrouw die U mij hebt gegeven".

In de loop van de eeuwen veroverde satan steeds meer terrein in de schepping, het schepsel en de mens, totdat het moment kwam waarop het God berouwde dat Hij de mens gemaakt had. (Genesis 6)

God maakte deze aarde schoon door de vloed te brengen over de aarde.

Noach, een rechtvaardig en oprecht man die met God wandelde, vond genade in Gods ogen. En God zei, "bouw een ark voor jou en je gezin voor behoud".

Toch ook na de zondvloed, toen God alles gereinigd had en de mens opnieuw kon beginnen, kwam de duisternis al snel weer tevoorschijn. Het hart van de mens heeft de neiging om God en zijn naaste te haten. De mens heeft de duisternis liever dan het Licht omdat we de zondige natuur, de zondige neiging erven van onze ouders.

In de loop van de eeuwen na de zondvloed kreeg duisternis steeds meer de overhand. Er gebeurde van alles. Weer het afdwalen van God. Op staan tegen God. Het beter denken te weten dan Hij. God zei, "vervult deze aarde" (Genesis 9:1), de mens zei, "Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid"! (Genesis 11:4)

Telkens weer opnieuw de opstand tegen God. Niet luisteren, het denken beter te weten dan God.

Maar toch, door al die eeuwen heen zijn er mensen geweest die op God vertrouwden, op Zijn beloften vertrouwden, Hem wilden gehoorzamen, wat er ook gebeurde. Er is een lijst van geloofshelden een wolk van getuigen die we hebben. Hebreeën 11. Wat zij ook meemaakten of moesten doorstaan, de meest afschuwelijke dingen, zij hielden vast aan de belofte. " 38 De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. 39 En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, 40 daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.

De mens die de heerschappij, de zeggenschap, over de schepping had ontvangen van God, was verantwoordelijk voor de schepping. De mens gaf die heerschappij over aan satan, en zou er dan ook voor moeten zorgen dat die heerschappij weer terugkwam bij de mens. De natuurlijke mens was daar echter niet toe in staat, omdat alleen een volmaakt zuivere en heilige mens deze heerschappij terug kon nemen. En toch bleef de mens verantwoordelijk. God kwam, met Zijn Masterplan, om ons probleem op te lossen. Jezus kwam om de verhoudingen weer te herstellen. Eerst onze verhouding tot God onze schepper en in de tweede plaats om onze onderworpenheid aan de duisternis te verbreken. Opnieuw kwam God met Zijn Licht in deze wereld zodat duisternis zou verdwijnen.

De Heere Jezus, Het Licht van deze wereld werd geboren en opdat moment ging de hemel open en straalde het Licht naar deze aarde. In de donkerte van de nacht, in de duisternis van de eeuwen, kwam opnieuw Het Licht naar deze aarde om de orde, de scheppingsorde te herstellen. Dat wat onder de macht van de duisternis ligt moet verdwijnen in het Licht van het Leven.(Johannes 1)

Toen het Woord, Jezus, deze aarde schiep kwam er orde, doordat er Licht gekomen was. Alles kreeg zijn juiste plaats, alles was zeer goed, alles was volmaakt, alles was in harmonie. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

Alles wat goed is en volmaakt is scheppingsorde en komt bij God vandaan. Alles wat onvolmaakt is en slecht komt bij satan vandaan. God maakte alles goed en satan roofde het.

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan (Johannes 10:10). Destructie, dood en verderf.

Jezus, het Licht, zegt; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Jezus, het Leven, is gekomen om het Leven terug te geven, om het goede terug te geven, om terug te geven wat ons geroofd is door satan, om ons het Licht terug te geven zodat alles wat duisternis is zal verdwijnen. Jezus is het Licht en wil schijnen in ons leven. Hij wil schijnen in ons lichaam en onze ziel. Als er iets is in ons lichaam of in onze ziel wat niet is naar de scheppingsorde, is dat nog onderhevig aan de duisternis. Jezus wil schijnen met Zijn licht in héél ons leven, in héél ons bestaan en zijn. Jezus wil dat alles word verlicht. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van die waarheid komen. God wil dat we weten dat de Heere Jezus voor alles heeft betaald. Satan, de vorst van de duisternis is volledig verslagen. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. God is alleen maar Licht. Jezus is alleen maar Licht. Hoe kunnen we soms nog tegen duisternis aanlopen in ons denken, ons hart, ons lichaam. Duisternis in de vorm van een ziekte of kwaal, overstelpend verdriet, demonische overheersing, fysieke- of mentale pijn, gebrek aan goed in de vorm van levensbehoeften, geld, slechte relaties, slechte huwelijken en /of gezinnen en ga zo maar door. Satan blijft proberen naar binnen te dringen met zijn duisternis.

Voor al deze dingen heeft de Heere Jezus betaald. Elke vloek, elk gebrek, pijn ziekte, zwakte of wat dan ook heeft Jezus op zich genomen. Elke vorm van duisternis en elke macht van de duisternis heeft Jezus overwonnen met Zijn **LICHT**. Hij is het Licht. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen grijpen. Duisternis kan nooit vat krijgen op het Licht. Waar Licht komt, verdwijnt de duisternis.

Efeze 5:

8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht

9 want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid  
10 en beproef wat de Heere welbehaglijk is.

11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

In Christus zijn wij een nieuwe schepping zoals we kunnen lezen in 2 Korinthe 5;\_Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Als we een nieuwe schepping zijn geworden uit genade, wil God ook dat alles weer op zijn plaats komt. Zoals God bij de eerste schepping, toen het licht gekomen was, alles in het licht bracht en orde bracht in de woestheid en leegheid, zo wil Hij ook bij ons, wanneer wij opnieuw geboren, een nieuwe schepping zijn geworden, alles in het licht brengen. Alle woestheid en leegheid wil God op orde brengen en vullen om opnieuw de scheppingsorde te herstellen.

God schijnt niet met Zijn licht in ons leven om te laten zien hoe slecht we zijn. God schijnt niet met zijn licht over ons gebrek of ziekte of pijn of verdriet of zonde of wat ook maar om het nog eens extra te vergroten. God is er niet uit op om op deze manier nog eens extra te laten zien hoe goed en machtig Hij is als de duisternis verdwijnt. Absoluut niet. God wordt van het geven niet minder en van het inhouden niet meer.

Het is satan die de zaken nog eens extra uitvergroet en zo neerzet alsof God er verantwoordelijk voor is. Hij doet zich voor als een engel van het licht en misleid de mensen, leid ze af van de waarheid en verleid ze tot leugen. Hij de Vader van de leugen brengt alleen maar leugen voort.

Het is zo belangrijk om te wandelen in het licht, om toe te nemen in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus.

Paulus bad dat ook in Colossenzen 1: 9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, *Hem* in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,

11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

En in Efeze 3: 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,

15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,

19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

De Geest zweefde over de aarde en bebroedde deze zodat de aarde zou ontvangen wat God wilde dat er zou komen. De aarde was niet instaat om dat te weerstaan. De aarde had geen eigen wil, zodat de aarde alleen maar kon ontvangen.

Wij echter, de mens, heeft God gemaakt met een eigen wil. En deze wil gaat door de zondeval van nature tegen Gods wil in. Maar, prijs God, die niet af laat om voortdurend Zijn liefde te laten zien, om de Zoon van Zijn liefde te laten zien. Omdat Hij ons allemaal in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, het koninkrijk van het Licht wil hebben. Zover ging Gods liefde dat Hij Zijn Zoon gaf voor deze wereld. En in deze wereld verkoos Hij de mensheid uit om zalig te worden. Door het geloof in Jezus ontvangen we eeuwig Leven. Wat een Liefde, wat een Licht, ten opzichte van de duisternis.

2 Korinthe 4:6 Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

Toen Jezus in de tempel was op een dag en de mensen onderwijs gaf, kwamen Farizeeën en Schriftgeleerden bij Hem met een vrouw die op heterdaad betrapt was. Ze zetten haar in het midden. Jezus zat daar met veel mensen om Hem heen, en een stel Farizeeën en Schriftgeleerden dringen zich er tussen door en zetten daar een vrouw neer die ze betrapt hadden. Ten gehore van iedereen wordt zij beschuldigd van overspel, een heterdaadje. Waar was de man die er bij had moeten zijn? Of was dat een van de beschuldigers? Waar was het deze beschuldigers om te doen? Om die vrouw die een zondige daad had gedaan? Om de wetshandhaving? Nee.

Er gebeurde iets heel anders. De Satan porde hen aan om Jezus te verzoeken. In de woestijn was het mislukt. Daar viel satan Jezus rechtstreeks aan en verzocht hem net zo lang tot hij het opgaf omdat Jezus niet te verzoeken was. Maar satan gaf niet op. De vorst van de duisternis probeerde nu via andere kanalen het licht te doven. Hij gebruikte de kerkleiders en de vrome lieden voor zijn duistere praktijken.

Johannes 8:4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.

5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?

6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij *iets* hadden om Hem aan te klagen.

Maar let op wat er gebeurt. Satan is zo verblind door zijn duistere haat voor het Licht voor Jezus dat hij geen idee heeft hoe dit af gaat lopen. Hij denkt het Licht te kunnen doven. En hoe triest is het om te zien dat dezelfde duisternis en verblinding er is bij de Farizeeën en Schriftgeleerden. Ze Laten zich gebruiken door Satan voor zijn duistere praktijken.

Verzoeking en beschuldiging, werken der duisternis. Maar wat gebeurt er als het Licht erin gaat schijnen?

De vrouw wordt beschuldigd en Jezus wordt verzocht een oordeel te vellen en Hem ook te kunnen beschuldigen. Jezus zegt niets, bukt zich en schrijft in de grond. Ongetwijfeld een stenen ondergrond want het was de tempelvloer. De farizeeën en Schriftgeleerden zagen dat en werden meteen bepaald bij de wet. God schreef in steen de tien geboden en wie zonder zonde is heeft het recht om te oordelen. God is het die mag oordelen. Door dit te doen liet Jezus zijn Goddelijkheid zien en Zijn recht om te oordelen. Jezus houd ze de wet voor en op hun aanhoudend gevraag zegt Hij; "Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.

Opnieuw bukt Jezus en opnieuw schrijft Hij in de grond. En schrijft Hij weer de wet? Nee, ik geloof dat Jezus schreef wat Hij kwam laten zien. GENADE. Het is Genade die ons redt. Het is Liefde die ons redt en dat heeft een naam. JEZUS.

Beschaamd druipen de beschuldigers af. Een voor een verdwijnen de werkers van de duisternis. Jezus, het Licht van de wereld wordt alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond.

10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?

11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.

12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Jezus bleef over en de vrouw die in het midden stond. De duisternis en de werkers van de duisternis, de aanklagers en beschuldigers verdwijnen als Jezus in ons leven komt. Als Jezus overblijft in ons leven dan staat Hij in het midden en als Hij in ons midden staat zijn wij omgeven door Licht.

Als satan deze uitkomst had voorzien had hij niet zo zijn best gedaan. Toch, nog steeds gebruikt hij deze truc, beschuldiging en aanklagen in het leven van de kinderen van het Licht. Romeinen 8 echter zegt in vers 1; Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.

Vrij van beschuldiging, vrij van aanklacht, vrij van veroordeling, vrij van verdoemenis. Jezus zegt in Mattheüs 5, Jullie zijn het licht van de wereld. Satan weet dat ook en probeert met de duisternis bij ons binnen te dringen.

Wederstaat de satan en hij zal van u vluchten. Jezus zei ons niet om het licht van de wereld te worden of om het te proberen, maar, Jullie zijn het licht van de wereld. Door genade zijn we als wedergeborene in Christus en Christus is in ons omdat Hij in ons woont en zijn Geest in ons woont. Jezus Het Licht schijnt in ons en doordat Hij in ons schijnt zijn wij het licht van de wereld. Laat uw licht alzo schijnen, zegt Jezus.

Op de avond voor het lijden en sterven van Jezus zei Hij tegen zijn discipelen, "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij" en nogmaals in vers 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld *die* geeft, geef Ik *die* u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

De duisternis ging een intense poging wagen om het Licht te laten doven. Jezus, het licht van de wereld zou aan het kruis genageld worden en daar kwam je niet levend vanaf. Satan meende, als Jezus dood is is het licht gedoofd dan heeft de duisternis gewonnen.

Daarom zei Jezus tegen zijn discipelen, Laat je niet in verwarring brengen en wordt niet bang. Ik geef je Mijn vrede en ik laat je Mijn vrede. Niet de vrede van de wereld maar de hemelse, de Goddelijke vrede. De vrede die ook Adam en Eva hadden in het paradijs. Wanneer wij met deze vrede gevuld zijn en geloven dat wij met deze vrede gevuld zijn en weten dat deze vrede ook niet geroofd kan worden, wat kan ons dan nog scheiden van de Vrede, Want Hij, Jezus, is onze vrede.

En wat er ook gebeurd in ons leven, in welke vorm duisternis ook probeert te overweldigen; Hebreëen 4 :13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, *namelijk* Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar *Een* Die in alles op dezelfde wijze *als wij* is verzocht, *maar* zonder zonde.

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

En wat onze hoop gevende toekomst betreft:

Openbaring 21

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.  
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn *en* hun God zijn.  
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.  
6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets *te drinkengeven* uit de bron van het water des levens.  
7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.  
24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.  
25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.  
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.  
27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

## Openbaring 22

1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.  
2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom *zijn* tot genezing van de heidenvolken.  
3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,  
4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.  
5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.  
6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.  
7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.  
8 En ik, Johannes, ben *het* die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik *neer* om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien.  
9 En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet *doet*! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.



10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.

11 Wie onrecht doet, laat hij nog *meer* onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog *meer* gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog *meer* geheiligd worden.

12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en *opdat* zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand *iets* aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.

19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, *van* de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Voor altijd in de aanwezigheid van het Licht, voor altijd in de aanwezigheid van de Zoon van Zijn liefde. Voor altijd in de aanwezigheid van de liefdevolle geliefde Vader. Voor altijd in de aanwezigheid van de geliefde liefdevolle liefhebbende Zoon. Voor altijd beschenen door zijn heerlijke schittering, hoe heerlijk zal dat zijn! Dat is het verlangen van de bruid.

20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

21 De genade van onze Heere Jezus Christus *zij* met u allen. Amen.