

## “Heilige onbezorgdheid!”

En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig zegt de Bijbel in Romeinen 12:2.

Ik leerde altijd dat we als christelijke mensen niet zo moesten doen als de wereld en ook niet naar wereldse plekken moesten gaan. Niet naar een café of bioscoop of een discotheek. Ook niet naar een pretpark of gezellige beurzen, zoals de Fémina of de doe-het-zelf beurs in Rotterdam. Niet op plaatsen komen die van de wereld zijn. Niet op plaatsen komen die door de wereldse mensen zijn georganiseerd. Maar ja, hoe betrekkelijk is dat. Want bij wie zoek je dan een baan. Zijn er dan wel voldoende christelijke werkgevers? En ja, met alle respect, hoe christelijk zijn die dan? Hoe christelijk is hun handelen in het ondernemen? Hoe bijbels zijn we in ons doen en laten?

Nou ja, hoe dan ook, je moet je anders gedragen, je moet je anders kleden, je moet anders praten, of oftewel zoals het altijd gezegd werd, het moest zichtbaar zijn in gewaad, daad en gepraat. Nou, dat kan dan een beste uitdaging zijn.

Veel wereldse mensen zagen en zien er keurig uit in hun kleding, niets op aan te merken. Hun daden waren en zijn ronduit goed, eerlijk handelen met alle mensen. Hun spreken keurig netjes, geen onvertogen woord. En toch geen christelijke mensen. God kenden ze niet of ze geloofden niet in Hem en de Bijbel kenden ze al helemaal niet. Maar, keurige mensen in hun gewaad, gepraat en daad. Wereldse mensen, mensen van deze wereld.

Om je dan toch te onderscheiden, dat wordt dan een uitdaging. Oké, doordeweeks is dat dan best lastig maar op zondag wordt dat makkelijker. We gaan naar de kerk, onderscheiding in daad. We gebruiken de tale Kanaäns, onderscheiding in gepraat en we gaan dan hoofdzakelijk donker of in het zwart gekleed, onderscheiding in gewaad. Want, word aan deze wereld niet gelijkvormig zoals de Bijbel zegt.

Ik kan nog wel even door gaan natuurlijk en op deze manier een karikatuur neer zetten van een bepaalde groep mensen. Zelf ben ik afkomstig uit deze groep. En ik ben blij met mijn afkomst wat dit betreft. Zeg ik daarmee dat alles dan maar goed is? O nee zeker niet, maar bij dit milieu, laat ik het zo even oneerbiedig noemen, waren nog veel meer dingen die erg belangrijk waren. Onder andere, het leren van Bijbelteksten, het kennen van de berijmde psalmen, bijbelgedeeltes die steevast terugkwamen en die je op een gegeven moment wel kon dromen. Daar had je als jonge jongen of meisje meestal geen zin in om dat allemaal te leren. Maar er werd streng op toe gezien, overhoord, gedisciplineerd. Onderwezen in de leer van de kerk met de Bijbel in de hand. Dat moest! Wat je er ook van vond, je werd gediscipeld, omdat je niet aan deze wereld gelijkvormig moet worden zoals de Bijbel zegt.

Intussen ben ik (zijn we) in een ander milieu terecht gekomen en vraag ik me soms wel eens af wat beter is. Tussen orthodox, of moet ik het reformatorisch noemen, en evangelisch zit natuurlijk nog van alles en nog wat. En daarbuiten zit ook nog het een en ander, maar alles bij elkaar vooral veel versplintering. Helaas.

Bij de evangelischen moet vooral niks. Er zijn geen wetten en dat is de nieuwe wet. Daar is het vooral, 'wordt niet aan de reformatorischen gelijkvormig' want die zijn wereldvreemd en snappen er niets van. Van het evangelie dan natuurlijk.

Bij de evangelischen, daar snappen we het wel. Daar hebben we lol, maken we feest, daar is de kerkdienst een feest, gezelligheid, omkijken naar elkaar, bidden voor elkaar, profeteren over elkaar, fantastische aanbidding, toeters en bellen bij de muziek. Toppie.

Begrijp me goed lieve lezer, ik bedoel dit niet verkeerd. O nee.

We staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt en laten ons geen enkele wet opleggen. Kom op hé, niet weer een juk van dienstbaarheid. Nee, we leven naar de Geest, we leven in vrijheid. Dat we die vrijheid nogal eens voor het vleselijke gebruiken vergeten we dan maar gemakshalve. Natuurlijk mogen we genieten van alle goede dingen die we ontvangen, maar is dat geestelijk of zijn dat vleselijke begeerten?

Bij ons evangelischen begrijpen we het toch beter hoor. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Als mensen ziek zijn bijvoorbeeld dan bidden we ervoor en genezen we de mensen in Jezus naam. We zegenen elkaar, profeteren over elkaar, zijn erg lief voor elkaar, verdragen elkaar en ja nog wel een aantal dingen die we toch beter doen waardoor we best wel een verschil maken met en in de wereld.

Verbazingwekkend, dat is het juiste woord. Verbazingwekkend voor mij. Onbegrijpelijk ook.

We kijken zo vaak naar elkaar en hebben wat te vinden van elkaar, maar of het nu evangelisch, orthodox, charismatisch, pinkster, gereformeerd of hoe of wat het ook maar is, wereldgelijkvormigheid vind je bij allemaal.

Laat ik het verduidelijken lieve mensen. Wat zegt de Bijbel over wereldgelijkvormigheid?

Romeinen 12:2 "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is."

Niet gelijkvormig zijn aan deze wereld begint bij anders denken dan de wereld. "Word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid"

Anders denken zorgt voor anders spreken. Wat er uit onze mond komt is wat we denken en wat er leeft in ons hart. Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij, want uit het hart komen de uitingen van het leven zegt de Bijbel.

Wat leeft er in ons hart? Wat is de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God voor ons? Wat geloven we eigenlijk?

Op dit moment leven we in een tijd waarin zo'n beetje de hele wereld in de greep wordt gehouden door een virus. Angst heerst er alom. Angst wordt er gecommuniceerd. Iedereen wordt zoveel mogelijk in de greep gehouden door allerlei beperkende regels. Onze vrijheid wordt beperkt of zelfs ontnomen. Fatsoensnormen, zoals elkaar een hand geven, wordt bestempeld als

gevaarlijk want je bent besmettelijk. Hou iedereen op afstand. Tenminste 1,5 meter. Nou is dat soms wel goed om bepaalde personen op afstand te houden. Maar een vriend begroeten met een omhelzing is verboden. Samenkomen mag wel weer maar zeer beperkt. En zingen en aanbidden met elkaar, niet doen want jouw spetters uit je mond zijn gevaarlijk.

Angst, angst en nog eens angst. Zowat alles is levensgevaarlijk. Om een tijdspanne te duiden in de geschiedenis hebben we voor Christus en na Christus. Nu hebben we voor corona en na corona wanneer we iets willen duiden in de tijd. Dit is wat er momenteel speelt in de wereld. Angst verlamd de mensen. Angst verlamd de economie. Angst verlamt het denken, en niet alleen bij de mensen maar ook bij de overheid. Er zijn nog wel een aantal nuchtere mensen van deze wereld die de zaken helder bekijken en die niet verlamd worden door angst maar toch nog een aantal zaken missen.

De wereld zit vol met werelds denken en daar wordt naar gesproken en gehandeld.

De gelovigen echter, iets specifiek, de kinderen van God zijn wel in deze wereld maar niet meer van deze wereld. Zij zijn van een andere wereld, van een ander koninkrijk. Zij zijn van een bovennatuurlijke wereld, van een Goddelijke een hemelse wereld. Als het goed is dus hebben zij een ander denken, een hemels, een Goddelijk denken.

En dat is wat mij zo verbaasd. Onbegrijpelijk. De gelovigen, Gods kinderen, een deel althans is zo vervuld van werelds denken.

Het virus wat rondwaart is zo gevaarlijk, is zo dodelijk dat we echt al de regels moeten naleven hoor. Anders worden we ook ziek en voor je het weet ben je gestorven. Echt uitkijken. Je nuchtere verstand gebruiken en alles wat de overheid je zegt te doen, opvolgen.

Hoe dodelijk en gevaarlijk is zo'n virus voor mij als de bijbel mij zegt in Psalm 91:10 "Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen"?

Ja maar je moet toch nuchter zijn en nadenken. Moet je zien hoeveel mensen er sterven.

Ja zeker, je moet nuchter zijn en nadenken met een vernieuwd denken, met een bijbels denken. En Bijbels denken heeft Bijbels spreken tot gevolg. En Bijbels denken spreekt aldus;

Psalm 91:7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. 8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. 9. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Ja maar het is toch best beangstigend? O, ja? Bedenk en spreek dit eens.

Psalm 91:5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 6. voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Wooow. Maar gaat dat zomaar dan?

Nou, nee. U zult moeten denken en spreken;

Psalm 91:1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. 4. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.

Wilt u weten hoe dan, hoe de Allerhoogste, de Almachtige, de Heere uw God dat doet?

Psalm 91:11. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 12. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 13. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. 14. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 15. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. 16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Geweldig hè. En hoe is dit alles begonnen? Psalm 91:2. Ik zeg tegen de HEERE. Het wordt in gang gezet door ons spreken en aan ons spreken gaat ons denken vooraf.

En wat te denken van 1 Petrus 2:24 “Door Zijn striemen bent u genezen”.

Prachtig, maar als ik nu mijn inkomsten kwijtraak door al dit gedoe in de wereld? Economisch gaat het nou ook niet bepaald erg goed. De wereld zit echt in een crisis hoor. Jazeker. De wereld en de mensen van deze wereld zitten in een crisis. Maar waarom zitten Gods kinderen in een crisis? Komt dat door denken zoals de wereld denkt? Komt dat omdat we ons denken niet vernieuwd hebben? Weet u, we moeten ons denken vernieuwen. Niet aanpassen of uitbreiden of vermengen met werelds denken. Nee, radicaal vernieuwen.

Wat nu als u geen werk meer hebt? Als er geen inkomen meer is? Als u niet meer voor uzelf, voor uw vrouw of man, uw gezin, uw familie kan zorgen? Wie gaat dat dan doen?

Wat zegt Jezus in Mattheus 6;

Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

26. Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

27. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

28. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;

29. en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

30. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?

32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

33. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

34. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Waarom maken we ons zo druk? Waarom zoveel zorgen om van alles en nog wat? Jezus zegt, maak je geen zorgen! Denk niet zoals de heidenen. Denk niet zoals de wereld. Onze hemelse Vader weet precies wat we nodig hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God. Bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Is er in de hemel gebrek? Zijn er in de hemel mensen ziek? Is er armoede in de hemel? Wordt er afstand gehouden? Is er iemand die zich zorgen maakt in de hemel.

De Bijbel zegt dat we hemelburgers zijn en geen wereldburgers. Wij zijn in deze wereld maar de Bijbel zegt in Filippiëzen 3:20 “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,”

Als ons burgerschap in de hemel is dan ontvangen wij van onze Hemelse Overheid overeenkomstig de hemelse grondwet. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Dat betekent dat goedheid en zegen ons zullen volgen al de dagen van ons leven. Dat is bescherming, voorziening, gezondheid, voorspoed op elk vlak en terrein van ons leven. Dat betekent een onbezorgd leven omdat onze Hemelse Vader voor ons zorgt.

Dat vraagt van ons radicale keuzes.

Wanneer wij een heer dienen dan proberen we te denken, te spreken en te handelen in lijn van zijn denken en wil en iedere heer heeft zijn eigen denken en wil. Wanneer we twee heren proberen te dienen kunnen we behoorlijk in conflict komen met onszelf. De ene heer denkt dit en de andere heer denkt iets wat daar lijnrecht tegenover staat. Toch willen we beide heren dienen en ons denken olijnen met hun denken, ons spreken olijnen met hun spreken want ja we willen hen toch wel dienen. In de tekst voorafgaand aan het Bijbelgedeelte van Matheus 6 lezen we in vers 24 “Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon”. Jezus zegt dit. Niemand kan twee heren dienen. Ik denk wel eens, ‘wij zijn prima instaat om twee heren te dienen’.

Hoe kom ik hierbij? Wij dienen de Heere Jezus toch? Ja, natuurlijk. Denken wij dan ook zoals Jezus denkt? Handelen we net zoals Jezus handelde? Spreken we net zoals Jezus sprak en nog spreekt?

Of denken we zoals de wereld denkt? Spreken we zoals de wereld spreekt? Handelen we zoals de wereld handelt? Dienen we de overste van deze wereld met hetzelfde denken, spreken en handelen als de wereld?

Zijn we zo dubbelhartig? Wat zegt de Bijbel daarover? Jakobus 1:7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. 8 Een dubbelhartig man *is* ongestadig in al zijn wegen.

Wat wil God voor mij? Waar betaalde Jezus voor?

Vergeving van al onze zonden.

1 Johannes 2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Gezondheid 100%

Jesaja 53:4 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Voorziening, voorspoed, welvarendheid.

2 Korinthe 8:9 Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

3 Johannes 1: 2 Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

Zijn we instaat om dit te ontvangen? We proberen vaak om zoveel te krijgen van de Heer. Maar in Christus zijn wij gezegend met alle zegeningen die er maar zijn. Efeze 1:3. We hebben het al gekregen. Zijn we instaat om het in ontvangst te nemen? Zijn we instaat om alles in ontvangst te nemen uit de handen van de Vader?

Ja vergeving, dat ging nog. Hoe hebt u dat ontvangen? Uit genade door geloof toch?

Hoe ontvangt u dan uw gezondheid? Op dezelfde manier. Uit genade door geloof.

Hoe ontvangt u dan uw voorziening, uw voorspoed zodat u dan ook kunt uitdelen van uw welvarendheid? Op dezelfde manier. Uit genade door geloof.

Waardoor komt geloof? Door het horen door de woorden van Christus. Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van Christus”.

Wanneer wij de woorden van Christus horen kunnen we ons denken vernieuwen naar Zijn woorden en dezelfde woorden gaan spreken als Christus in en tegen elke omstandigheid van het leven.

Wat u gelooft dat spreekt u. Aan uw spreken is uw geloof te horen.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste zit, spreekt ik ben veilig, ik ben beschermd. Mij zal niets gebeuren. Dit is wat Gods woord zegt. Dit is spreken zoals God spreekt. Dit is denken zoals God denkt.

Wanneer we zeggen, “ ik geloof wel wat er staat maar je moet ook voorzichtig zijn en je verstand gebruiken”, dan spreekt u niet zoals God spreekt en denkt u niet zoals God denkt. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste zit, zit daar waar hij ook maar is. Thuis, op het werk, op straat, in de winkel, in het openbaar vervoer, op de meest besmettelijke plek. Waar ik ook ben, ik ben veilig. Zo moet ons denken en spreken zijn omdat God ook zo denkt en spreekt. Waar je bent ben je veilig want, “Ik ben je schuilplaats. IK ben jouw veilige vesting en Ik Ben bij je, Ik Ben in je want Ik woon in je”.

Ons denken in overeenstemming brengen met het denken van God betekent dat ons denken een symfonie vormt met Gods denken.

De Vader, de Allerhoogste God, weet exact wat we nodig hebben in elke situatie of deze situatie nu goed is of slecht. Of we nu bescherming nodig hebben tegen ziekten, of armoede, of gebrek aan wat ook, Hij weet het en Hij geeft ons wat er maar nodig is. Zijn we instaat om het in ontvangst te nemen.

Wat mij betreft, door mijn denken in symfonie te brengen met Zijn denken geeft het mij een heilige onbezorgdheid.

Wat geeft het u?

Ik was op het werk in de ‘coronatijd’ en moest hoesten. Ik hield mijn hand voor mijn mond zoals ik het heb geleerd en altijd heb gedaan. Maar daar kwam nog al wat commentaar op van een collega. Je moet hoesten in je elleboog zoals de overheid heeft bepaald want anders kun je anderen besmetten met je handen. Wat ik geleerd heb van mijn fantastische ouders is niet goed, nee, het moet anders. Wij, de overheid, bepalen hoe je moet hoesten. Wij, de overheid, bepalen

hoe dicht je bij een ander mag komen en wij waken over je gezondheid en je voorspoed. Sorry, ik dwaal een beetje van mijn punt af.

Ik hoestte dus niet goed want ik kan anderen besmetten. Bijvoorbeeld ben ik al besmettelijk ook al mankeer ik niets.

Mijn reactie was, jongens ik kan jullie niet besmetten want ik heb geen virussen bij me. Nou, hoe kun je dat nou zeggen. Dat kun je toch niet weten? Ondertussen waren er nog een aantal collega's bij komen staan waarvan ook een gelovig man naar zijn zeggen. Hij benadrukte heel stellig, we staan wel buiten het paradijs hoor. Hij vertelde mij eens dat hij de Bijbel had gelezen tot aan Genesis 3. Daarna was hij gestopt met lezen. Hij vond het zo bizar allemaal. Toch had hij het licht gezien zoals hij het benoemde en was ook gelovig geworden. Maar dat de weg naar de boom des levens weer open is, dat heeft hij wel gemist. Wij kunnen weer eten van de boom des Levens, welke Christus is.

Er ontstond een heel gesprek over van alles. Tot iemand zei, een ongelovige, jongens ik geloof toch dat Ruud gelijk heb want hij heeft de Heer. Amen, zei ik. En dat is de waarheid. Als we de Heere Jezus hebben aangenomen dan zijn we in Christus en Hij in ons. Dan is de kracht van Christus waarmee Hij uit de dood opstond in ons werkzaam (Efeze 1:19 en 20). Dan hebben wij ook het denken van de Heere Jezus (1Korinthe 2:16).

Als Christus in ons is dan is Het Leven in ons. Weet u wat er gebeurde toen de Heere Jezus al onze ziekten op zich nam? Hij stierf daar niet aan, o nee, elke ziekte werd gedood in Het Leven, in Christus. Het Leven was niet ziek te maken. Het Leven was niet te doden. Integendeel alles werd gedood in Het Leven en Het Leven legde zelf zijn leven af. Wat zou dan het resultaat moeten zijn als Het Leven, Christus, in ons is? Juist, ja, volledige gezondheid in ieder deel van ons lichaam en ziel. Zodra een virus of bacterie of wat dan ook mijn lichaam binnenkomt wordt het gedood door Het Leven, door Christus die in mij is. En met Hem ben ik verborgen in God. 'Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.'

Kolossenzen 3:2-4 HSV.

Maar even terug naar het verhaal. Maar Ruud, hoe kun je dit nou zo zeker weten, was de vraag. Ik zocht psalm 91 op voor de collega's in de Bijbel in een eenvoudige versie en liet het ze lezen. Even was het doodstil na het lezen. Een van de collega's zei, Ruud, dit is wat je gelooft hè. Jazeker jongens. Maar dan kan je nooit ziek worden. Amen jongens. Dat is de waarheid voor mij. Zo'n 2000 jaar geleden nam de Heere Jezus al mijn ziekten op zich door zich te laten geselen en door die striemen ben ik genezen en volledig gezond. Maar dan ben je ook niet besmettelijk, Ruud. Amen jongens, dat is voor mij de waarheid.

Lieve mensen, dit waren ongelovige mensen die tot deze conclusie kwamen na het lezen van psalm 91. Ter beschaming van die ene man die zei een gelovige te zijn. Hij was oorverdovend stil. Van de reactie van deze ongelovigen kunnen we veel leren. Wat geloven wij eigenlijk? Wat spreken we eigenlijk?

'Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.'

Spreuken 18:20-21 HSV

Wat u gelooft is wat u spreekt en wat u spreekt dat gelooft u.

‘Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.’

2 Korinthe 4:13 HSV