

## **Zeer geachte bruid, lichaam van Christus.**

Er moet mij iets van het hart. Ik raak “een beetje” geprikkeld door een aantal dingen. We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin heel veel gebeurd op persoonlijk vlak, sociaal vlak, voor het gezinsleven, het kerkelijk leven en noem maar op. Er is een virus wat rond waart in de wereld en wat alles op zijn kop zet en het gaat ons land niet voorbij. Maar wat mij verbaasd is dat ook het lichaam van Christus op zijn kop staat. Of misschien beter gezegd, het lijkt wel op hol geslagen. Wat wordt er allemaal niet georganiseerd en wat zijn we creatief in het verzinnen van van alles en nog wat om maar niet de grip te verliezen op diverse zaken. Alleen al als je ziet wat er gebeurt op social media. Wat er allemaal niet gedeeld wordt. De ene app-groep na de andere ontstaat. Allemaal goed bedoeld, maar.....

Stel dat we het contact verliezen met elkaar. Stel dat we elkaar niet meer kunnen spreken. Stel dat er niet meer iemand kan bidden voor mij. Stel dat ik geen preek meer kan horen. Stel dat we niet meer ...., stel dat we, stel dat ik, stel dat, stel..... Dan moeten we toch van alles doen? We kunnen niet meer samenkomen dus dan gaan we online. We kunnen geen doordeweekse groepen meer hebben dus gaan we online. We kunnen niet meer vergaderen of zaken bespreken dus gaan we online. We kunnen niet meer naar iemand toe om te bidden dus gaan we online bidden. We gaan zieken genezen via de app of via de mail. We gaan vooral veel bidden voor de zieken of anderen die het nodig hebben want ja, wat moeten we anders.

Het is mooi als we online een preek kunnen luisteren. Maar wat nu als dat ook niet meer kan? Als we niet meer online kunnen samenkomen omdat het internet is plat gelegd? Is onze oliekruik dan gevuld met olie?

En als we geen online diensten meer kunnen houden dan is het samenkomen doordeweeks met de groepen ook afgelopen. Dan kunnen we niet meer de dingen bespreken die nodig zijn. Dan kunnen we het ook niet meer hebben over de zaken die ons geestelijk opbouwen. Is onze oliekruik dan gevuld?

En als we niet meer kunnen app'en en mailen of sms'en wie bid er dan voor de zieken via de app of zo?

Zeer geliefd lichaam van Christus, zeer geliefde bruid, de Bruidegom is op komst! En wat doen wij, wat doet u? Is uw kruik gevuld met olie? Bent u al een volwassen bruid!

Als burgers moeten we gehoorzaam zijn aan de overheid, zolang het niet in strijd is met Gods woord. En op dit moment zijn er best een aantal restricties die de overheid ons oplegt. Allemaal nog te overzien. Ik ben blij en dankbaar dat we nog geen volledige lock-down hebben. Dan zit alles op slot. Ik ben de overheid dankbaar dat dat besluit nog steeds niet genomen is. We hebben nog een redelijke mate van vrijheid. Kerk en staat zijn gescheiden maar tegelijkertijd heeft de overheid veel te zeggen over de kerk. En ik snap dat als de overheid zegt, samenkomsten met meer dan 30 personen is verboden, dat ook geldt voor de kerken. Toch is er nog steeds

ruimte in de regelgeving om samen te komen. Waarom maken we daar dan geen gebruik van? Wanneer we een eigen gebouw hebben als plaatselijke kerk kunnen we samenkomen, iedere dag. Waarom doen we dat niet? Waarom geven we meer vrijheid weg dan de overheid van ons pakt? Hoe geweldig zou het zijn als we iedere dag als kerk open zijn en er mensen kunnen komen om een woord te ontvangen, een zegen, gebed, zodat mensen gediscipeld worden en op groeien tot die volwassen man zoals het staat in Efeze 4. De vijfvoudige bediening is er om de heiligen tot volmaking te brengen. Stel dat de 5 voudige bediening uit 5 personen bestaat en deze 5 komen samen in een gebouw, dan kunnen ze nog steeds 25 mensen ontvangen om hen te dienen en te bedienen.

Het is nog steeds niet verboden om bij elkaar op bezoek te gaan aan huis mits een gezin niet in quarantaine is. Zolang dat niet het geval is kunnen we gewoon bij elkaar op bezoek met 3 personen. Wanneer dan iemand om gebed vraagt, waarom gaan we dan niet gewoon op bezoek zoals in de brief van Jakobus staat? Wanneer iemand in quarantaine is geplaatst is het een ander geval.

Jezus zei tegen zijn discipelen, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Waarom geven we deze vrijheid ook weg? Waarom zijn we niet gehoorzaam aan de opdracht van Jezus? Jezus zei, 'leg de handen op zieken'. Zelfs als we moeite hebben met praten of bidden in het bijzijn van iemand dan nog kunnen we genezen. We hoeven alleen maar de handen op te leggen. Jezus zei niet, 'ga bidden voor de zieken' en al helemaal niet, 'en doe zoveel mogelijk via social-media'. Ik weet dat ik een beetje scherp ben, maar we geven ons meer uit handen dan wat er gevraagd wordt van ons. Laten we wakker worden mensen. Laten we nuchter worden gemeente. Laten we de ruimte die we hebben binnen de nu geldende regelgeving vasthouden met allebei onze handen en het niet weggeven. Het is niet verboden om handen te schudden, het is een advies van de overheid om het niet te doen. Het is dan ook niet verboden om elkaar de handen op te leggen en zieken te genezen.

Word wakker bruid van Christus, sta op en zorg voor olie in je kruik en hou je lamp brandend.

Wanneer alles om ons heen weg valt, en gelukkig is dat nog niet zo, hoewel het erg snel kan gaan. Maar wanneer alles om ons heen weg valt en we helemaal niemand meer kunnen ontmoeten, als we helemaal niemand meer hebben om ons op te bouwen, hoe moet het dan. Is het dan, HELP!

Ik denk dat we naar het punt moeten wat er staat in Judas1:20-21 'Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.'

Judas 1:20-21 HSV.

Bent u in staat uzelf op te bouwen omdat u reserve olie in uw kruik hebt? Wilt u een wijze maagd zijn of een dwaze maagd? Of hebt u het nodig om iedere keer weer een scheutje olie te halen voor uw lamp bij een ander om te kunnen branden?

Lieve mensen, mijn vrouw en ik zijn bereid om bij u langs te komen om u de handen op te leggen en te bidden. We staan in geloof voor genezing en we staan voor onszelf in geloof voor gezondheid. We geloven dat geen onheil ons zal overkomen en geen plaag onze tent zal naderen. En begrijp ons goed lieve mensen, wellicht geloofde u het ook maar bent u toch ziek geworden of hebt u symptomen. We willen u absoluut niets verwijten of veroordelen, maar veelmeer dienen en u opbouwen door ons aan u te geven als een dienaar van Jezus. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus is nu in de hemel als het hoofd en de Gemeente is hier op aarde als zijn lichaam. Wij, als lid van het lichaam van Christus willen u als lid dienen. Bent u in quarantaine geplaatst dan willen we u dienen via de telefoon. Zelf komen we het liefst bij u langs maar we moeten de regelgeving van de overheid in zoverre respecteren en dienen u dan via de telefoon.

Lieve mensen, zeer geliefde bruid van Christus, we moeten niet meer uit handen geven dan nodig.

‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’

1 Petrus 5:8-11 HSV

Ruud en Jeannette Bal.

[www.stichtingtherapeia.nl](http://www.stichtingtherapeia.nl)