

Luisteren naar God in je huwelijk!

Hallo ,

Mijn naam is Ellen .

Dit jaar 36 jaar getrouwd met mijn grote liefde Leo .

Een stoere hardwerkende man heb ik van God gehad.

En daar ben ik hem heel dankbaar voor.

Ik ben op mijn 39ste tot geloof gekomen .

Na een dood ervaring in mijn spinningles ben ik in een dal terecht gekomen .

Op een dag kreeg ik de tekst Matteüs 11:28

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik je rust geven . (Uit de NBG /KBS bijbel)

Ben toen heel hard gaan huilen en God heeft mij dus op mijn 39ste verjaardag aangerakt.

Ik was een zeer zelfstandige vrouw omdat mijn man veel buitenaf werkte kwam er veel op mij aan, met opvoeding van kinderen, financiële dingen regelen enz. En ik overlegde niet veel met hem. Als er iets geregeld moest worden handelde ik dat af.

En zo gebeurde dat ook met mijn bezoek aan de kerk. Ik overlegde niet met hem maar ging gewoon.

Dit bracht veel spanningen met zich mee. Hij voelde zich op de tweede plaats gezet . En dat sprak hij ook uit. Maar toen zag ik dat nog niet zo.

Totdat vorig jaar ik in een burn-out terecht kwam. Mijn leven veranderde nadat God mij in de nacht de tekst gaf,

Matteüs 6:33

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden .

Ik ben toen eerder op gaan staan om stille tijd te gaan houden. Dit werd ook bemerkt door mijn man . Ook de opmerking van ja je geloof is wel heel belangrijk bleef niet achterwege. Hij werd ook steeds bozer als ik naar de kerk was geweest of preek of muziek luisterden .

Maar ik snapte het niet. En vroeg vaak gebed hiervoor. Maar tot een doorbraak kwam ik niet .

Totdat Ruud mij erop attent maakte wat er in 1 Petrus 3:1 staat. Voor u

,vrouwen , geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man . Dan zullen de mannen

die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen .

Voor mij was dat iets wat ik nooit gedaan had. Maar ben er wel iets mee gaan doen. Ik wilde geen strijd meer met mijn man ik wilde mijn huwelijk terug. Ik ben naar hem toe gegaan en gevraagd of hij er moeite mee had dat ik naar de kerk ging. En of hij het erg vond dat ik soms een preek keek of muziek luisterden als ik aan het hout branden was. En wat denk je hij had nergens geen probleem mee en was verbaasd dat ik het overlegde.

Sindsdien overleg ik dingen met hem . En is de rust in ons huwelijk terug gekeerd . En God heeft voorzien in de verkoop van ons huis.

Die al twee x te koop had gestaan. Door de goeie verkoop kunnen we onze droom gaan realiseren. En gaan in okt emigreren naar Zweden waar we al vier jaar een huis hebben.

Dank zij mijn hemelse PAPA 🙏 Ik kijk ernaar uit wat nog meer gaat komen en mij dienstbaar mag zijn in Gods koninkrijk, maar wel in overleg met mijn man !!!

Liefdevolle groet van Ellen ❤️