

Ruud Bal

Over de dopen.

Deel 2

**De Doop met de Heilige
Geest.**

Inleiding.

De doop met de Heilige Geest is een doop die heel ver, bij veel mensen, vandaan is komen staan. Johannes en ook Jezus hadden het wel over deze doop. Deze doop was voor Jezus en later voor de discipelen enorm van belang. En toch is juist deze doop bij veel kerken en mensen uit het beeld verdwenen. Ongetwijfeld heeft satan gehoopt dat deze doop helemaal zou verdwijnen, maar helaas voor satan is dit nooit gebeurd. Door alle eeuwen heen is deze doop er altijd gebleven. Bij veel kerken werd er niets meer mee gedaan of niet meer over gesproken. Toch zijn er altijd stromingen gebleven die deze doop leerden en voorstonden. Ik ben van mening dat zelfs daar, waar er niets meer mee werd gedaan of over werd geleerd er mensen zijn geweest die bewust en onbewust de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen. Mensen die een ervaring hebben gehad met de Heilige Geest waardoor ze veranderden. Ook hier geldt het dat het geloof komt door het gehoor en het gehoor door het woord van God. Hoe zullen de mensen het begrijpen als er niemand is die hun predikt? In deze studie wil ik ingaan op de doop met de Heilige Geest en de belangrijkheid daarvan laten zien. Zoals in het voorgaande over de Bijbelse doop laat ik ook hier zoveel mogelijk de Bijbel zelf spreken.

Hoofdstuk 1.

Wie is de Heilige Geest?

Er zijn mensen die zeggen, 'de Heilige Geest is de meest verborgen persoon in het Goddelijk wezen'. 'De Heilige Geest is de laatste persoon die we leren kennen en dan bij hoge uitzondering'. 'Dat is maar voor een enkeling'. Maar is dat de waarheid?

De Heilige Geest is de eerste persoon die werkzaam is in ons leven. Ik denk dat het belangrijk is dat we, in de persoon van de Heilige Geest, ons meer gaan verdiepen. Willen we iemand leren kennen, dan is het belangrijk om te gaan ontdekken, hoe hij is, wat hij doet, hoe hij doet, wat hij fijn vindt. Als we dat hebben ontdekt kunnen we zeggen, 'ik ken jou'. Als we zeggen, 'ik weet niet of ik dat wil' of 'ik weet niet of hij dat wel wil' of zoiets als 'ja, maar dat is niet voor mij hoor', hebben we geen interesse in deze persoon. Dan gaan we hem dus ook niet leren kennen. Zo werkt het ook met God de Vader, met de Heere Jezus en met de Heilige Geest. Als we ons niet verdiepen in de personen van God, kunnen we ze ook niet beoordelen.

In genesis 1 is de Heilige Geest de eerste persoon die genoemd wordt. En tegelijkertijd zien we wat Hij doet.

Genesis 1:2b

2***en de Geest van God zweefde boven het water.***

Hier gaat het meteen al over de Heilige Geest en wat Hij doet. Het woord wat in de grondtekst wordt gebruikt voor 'zweefde' betekent 'zacht worden, ontspannen'. De Heilige

Geest zorgde er dus voor dat de aarde ontvankelijk werd om te ontvangen. Dat is ook wat Hij nu nog steeds doet bij de mensen. Zweven over de mensen zodat ze ontvankelijk kunnen worden om te ontvangen. Er is echter een verschil. De aarde ontving omdat de aarde niet anders kon dan alleen maar ontvangen. De mens heeft een eigen wil om te ontvangen en is in staat om zich te verharderen. Dit is wat ook veelal gebeurt. De mens verhard zich en zet zich af tegen het werk van de Heilige Geest.

In genesis 6 lezen we:

Genesis 6:3

3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten,

Hier lezen we dus duidelijk dat de mensen de Heilige Geest tegenstonden, zo sterk zelfs dat het een twisten, een tweestrijd geworden was. Als iets of iemand verborgen is, hoe kunnen we er dan mee twisten?

De Heilige Geest was zichtbaar en merkbaar aanwezig. Zelfs voor mensen die daar naar onze begrippen ver vandaan stonden. De Farao van Egypte, die een afgodendienaar was en zich bezig hield met occulte praktijken, zag Gods Geest in Jozef.

Genesis 41:38

38 Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is?

Het hele oude testament door lezen we over de Heilige Geest, Zijn zichtbare aanwezigheid en Zijn manier van werken. De mensen waren zich bewust van zijn aanwezigheid

of afwezigheid. Hij was er ook niet altijd. Van David lezen we dat hij vraagt aan God of de Heilige Geest bij hem mag blijven.

Psalm 51:13

13 *Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.*

De ervaring van David was dat de Heilige Geest, of bij hem was, of er niet was. Onder het oude verbond was dit ook zo. De Heilige Geest was er dan wel en dan niet. We lezen dat op diverse plaatsen dat de Geest vaardig werd over een persoon. Onder het oude verbond kon de Geest ook niet bij een persoon blijven omdat Jezus nog niet gekomen was. Als Jezus in Johannes 14 de discipelen vertelt over Zijn heengaan naar de Vader, worden ze verdrietig. Jezus spreekt ze aan op hun ik gerichtheid en belooft ze een andere trooster te sturen die dan ook bij hun zal blijven.

Johannes 14:16-17

16 *En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,*
17 *namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.*

Ook hierin zien we dat de Geest voor de discipelen geen onbekende was, maar ook niet altijd aanwezig was. De constante aanwezigheid van de Heilige Geest zou er pas zijn nadat Jezus opgevaren, verheerlijkt was.

Johannes 7:39b

39....., want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 16:7

7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

Nu onder het nieuwe verbond is de Heilige Geest altijd aanwezig. Jezus is teruggegaan naar Zijn Vader en heeft plaats gemaakt voor de constante aanwezigheid van de Geest.

Hoofdstuk 2.

De Heilige Geest wil zich laten zien.

We kunnen stellen dat de Heilige Geest op twee manieren aanwezig is. In de eerste plaats hebben we de Heilige Geest, als we wedergeboren zijn, in ons wonen. Dit is in eerste instantie niet zichtbaar. De Bijbel zegt, als we wedergeboren zijn, in Christus zijn, zijn we een nieuw schepsel:

2Korinthe 5:17

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Wat is er dan veranderd bij onze wedergeboorte? Ons lichaam bleef hetzelfde. Ons uiterlijk veranderde niet. Als we te dik of te dun waren, te groot of te klein, of wat we ook niet goed genoeg vonden, het veranderde niet. Ook ons denken en doen was niet meteen veranderd. Wat dan wel? Ons lichaam kunnen we zien en voelen. Onze ziel ervaren we ook. Onze ziel wordt veelal beheerst door onze emoties in plaats van andersom. En onze emoties worden gevoed door onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Wat is er dan nieuw? Dat is dat deel wat we niet kunnen zien, niet kunnen ervaren, niet kunnen voelen of wat dan ook. Dat is onze geest. Dat is het deel wat van dood, levend is geworden. 1 Thessalonicenzen 5:23 spreekt over 'uw geheel oprechte geest'. Dat is het deel van ons wat volmaakt is, wat rein is, wat heilig is. Dat is het deel van ons dat verzegeld is met de Heilige Geest.

Efeze 1:13

13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

2 Korinthe 1:22

22 Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.

In die zin is de Heilige Geest inderdaad onzichtbaar. Wat dat betreft komt het volledig op geloof aan. De Bijbelse definitie van geloof is dat we het niet kunnen zien.

Hebreeën 11:1

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Maar als de Geest in ons woont wordt dat toch zichtbaar door de vrucht van de Geest die Hij ons geeft.

Galaten 5:22

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Als de Heilige Geest in ons woont kan onmogelijk deze vrucht, of tenminste een aspect er van, onzichtbaar blijven. Hierin wordt de Geest zichtbaar voor onszelf en voor de ander. In een ander hoofdstuk wil ik daar uitgebreider op in gaan.

In de tweede plaats kan de Heilige Geest zichtbaar worden door de doop met de Heilige Geest.

De eerste keer dat dat gebeurde ging dat met zoveel manifestatie gepaard, dat je de Heilige Geest bijna hoorde roepen, 'IK BEN hier, IK BEN gekomen, zien jullie mij, horen jullie mij'.

Er was een enorme wind, er waren vlammen, er werd in vreemde talen gesproken. Mensen deden raar want ze leken wel dronken. En wat was de reactie hierop?

Mensen raakten buiten zichzelf, verwonderden zich, werden verlegen, of dreven er de spot mee. Wat het laatste betreft is er nog niets veranderd. Als de Heilige Geest in deze tijd zich wil laten zien, weten mensen ook niet wat ze er mee aan moeten. Ze vinden het raar, weten er geen raad mee en gaan er soms de spot mee drijven.

Jammer. God wordt daar niet blij van en de Geest ook niet. De Heilige Geest is soms zo zichtbaar aanwezig, dat er mensen zijn die het voor duivelswerk beschouwen. Hoe triest.

Een andere manier waar in de Geest zichtbaar word door de doop, is in de gaven die Hij wil geven zoals we ze terug vinden in 1Korinthe 12:8-10:

De gave van een woord van wijsheid.

De gave van een woord van kennis.

De gave van het onderscheiden van geesten.

De gave van geloof.

De gave van genezingen.

De gave van de werkingen van krachten.

De gave van profetie.

De gave van allerlei talen. (tongentalen)

De gave van uitlegging van talen. (uitlegging van tongentalen)

Al deze gaven zijn beschikbaar als we de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen. Voor de Heere Jezus waren deze gaven ook beschikbaar en zien we ook bij Hem terugkomen in Zijn bediening. Echter, pas nadat de Heere Jezus gedoopt was met de Heilige Geest. Tijdens Zijn bediening op de aarde zien we deze gaven bij de discipelen niet.

Al deze gaven werden voor de gelovigen beschikbaar na de uitstorting van de Heilige Geest of ook wel doop met de Heilige Geest.

Hoofdstuk 3.

Doop met de Heilige Geest, waar en wanneer in de Bijbel?

Wellicht vraagt u zich af, 'is de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren de doop met de Heilige Geest'? En Jezus, is die ook gedoopt met de Heilige Geest? Als we tot geloof komen ontvangen we toch de Heilige Geest? Waarom dan ook nog een doop met de Heilige Geest?

Inderdaad, dit laatste lijkt wat dubbel, maar is het absoluut niet.

Johannes preekt en doopt bij de Jordaan en heeft het over Jezus die na hem komt en met de Heilige Geest zal dopen.

Mattheus 3:11

11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Jezus was gekomen maar heeft de discipelen niet zichtbaar gedoopt met de Heilige Geest tijdens zijn bediening. Als zijn bediening afgelopen is en Jezus op het punt staat om weer terug te gaan naar Zijn Vader komt Hij nog een keer op bezoek bij de discipelen.

Voordat ik hier verder op inga wil ik eerst op de doop van Jezus met de Heilige Geest ingaan.

Johannes is aan het preken en dopen in de Jordaan en Jezus komt naar hem toe om gedoopt te worden.

Mattheüs 3:13-16

13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.

14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?

15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

In de andere evangeliën, van Markus en Lukas vinden we hetzelfde terug en in Johannes staat dat de Geest op Hem bleef.

Johannes 1:32-33

32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.

Dat is dus niet in Hem maar op Hem. Had Jezus dan nog geen Heilige Geest bij Hem? Zeer zeker wel. Jezus was zelfs ontvangen van de Heilige Geest. Jezus had geen wedergeboorte nodig waardoor Hij de Heilige Geest zou

ontvangen. Maar Jezus had nog niet de Heilige Geest op Hem of over Hem ontvangen. Toen dat gebeurde na de doop van bekering in de Jordaan kwam de zalving van de Heilige Geest over Hem.

Meteen daarna begon Jezus met Zijn bediening. Hij werd van de Geest geleid in de woestijn en na veertig dagen van verzoeking, en honger op het eind, kwam Jezus door de kracht van diezelfde Geest terug om te gaan preken. Als hij dan in Nazareth komt waar Hij opgegroeid was gaat zijn eerste preek over dat wat er gebeurd was bij de Jordaan.

Lukas 4:16-21

16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.

17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.

21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Hierna zien we bij de Heere Jezus de gaven van de Heilige Geest werkzaam.

En voor ons dan als mens? Jezus was mens en wij zijn ook mens. Zoals ik al schreef had Jezus geen wedergeboorte nodig. Jezus was niet in zonde ontvangen en geboren. Jezus werd niet ontvangen en geboren uit menselijk zaad, maar uit Goddelijk, uit Heilig zaad.

Lukas 1:35

35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

Wij echter die geboren worden uit menselijk zaad hebben wedergeboorte nodig als onze geest dood is door misdaden en zonden.

Als wij wederom geboren worden, ontvangen we een nieuwe geest, een levende geest, die verzegeld is met de Heilige Geest.

Efeze 1:13

13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Efeze 4:30

30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Dat is wat in ons gebeurt.

Echter de doop met de Heilige Geest is niet wat in ons gebeurt, maar wat over ons komt, een zalving.

Die zalving met de Heilige Geest, die doop met de Heilige Geest ontvingen de discipelen op de pinksterdag.

Ik kom even terug op het begin van het hoofdstuk, als Jezus op bezoek komt bij de discipelen en doet dan iets opmerkelijks:

Johannes 20:21-22

21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zei u! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

Jezus geeft Zijn discipelen een opdracht en zend ze uit en vervolgens ontvangen ze de Heilige Geest als hij op hen blaast. Als Jezus spreekt of iets doet tijdens Zijn bediening op aarde gebeurt het terstond. Zo ook hier. Als Jezus zegt '**Ontvang de Heilige Geest**' dan hebben de discipelen op dat moment de Heilige Geest ontvangen. Dit was hun moment van wedergeboorte. Dit punt ga ik hier verder niet behandelen.

In Handelingen lezen we dan dat Jezus de discipelen bevel geeft om te wachten op de Heilige Geest.

Handelingen 1:4

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Ze hebben de Heilige Geest ontvangen en vervolgens krijgen ze opdracht om op de Heilige Geest te wachten. Dit lijkt in

strijd met elkaar te zijn, maar hierin zien we juist het onderscheid. De discipelen ontvingen de Heilige Geest in hen op het moment dat Jezus zei, '**Ontvang de Heilige Geest**'.

Handelingen 1:8

8 Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal: en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Ze hadden de Heilige Geest in hen ontvangen, maar blijkbaar nog niet de kracht, de zalving van de Heilige Geest over hen. Die kracht, die zalving zouden ze ontvangen op het moment als ze gedoopt werden met de Heilige Geest. Dat zien we inderdaad ook gebeuren op de Pinksterdag. Er gebeurt van alles op die dag wat de mensen die daar zijn niet kunnen plaatsen. Er werden tongen van vuur gezien, vreemde talen gingen ze spreken terwijl ze allemaal uit Galilea kwamen. In diverse talen werd er ineens getuigt van Gods grote werken. Er waren er heel wat die in verwarring waren hierdoor. Er waren er ook die er de spot mee dreven en dachten dat ze dronken waren. Wat we hier zien gebeuren is dat na deze doop met de Heilige Geest meteen de gaven van de Geest beschikbaar kwamen. Ze spreken meteen in een vreemde taal, in een tongentaal. Petrus krijgt woorden van wijsheid en houdt een redevoering die zo krachtig is dat er drieduizend tot geloof komen. Zij laten zich meteen dopen in geloof, ontvangen de Heilige Geest en de gaven en er werden veel wonderen en tekenen gedaan.

Al deze dingen, die Jezus had gezegd dat ze zouden doen, gebeurden na de doop met de Heilige Geest.

Hoofdstuk 4.

En nu, in onze tijd?

Velen vragen zich af? Is dat nu nog nodig dan? Velen stellen ook, 'dat was voor toen, voor de tijd van de apostelen. We leven nu in een andere bedeling'.

Welke bedeling zou dat dan zijn?

Je had de bedeling van het oude verbond. Daarna kwam de bedeling van het nieuwe verbond. En nu hebben we de bedeling van het.....?

Wat een vreemde redernatie. We leven nog steeds in de bedeling van het nieuwe verbond, waarin alles wat daar mee verbonden is nog steeds geldig is. We leven nog steeds in de tijd van de handelingen, maar het lijkt meer op de tijd van de mondelingen.

In deze tijd zien we de handelingen gelukkig weer terug komen, al die wonderen en tekenen, doordat de doop met de Heilige Geest weer terug komt. Christenen die zich laten dopen met de Heilige Geest kunnen gebruik maken van de gaven van de Heilige Geest en er zijn er velen die daar gebruik van maken. Maar mijns inziens nog lang niet voldoende. In de loop van de eeuwen zijn we veel van wat de discipelen hadden ontvangen, kwijt geraakt en hebben we ons laten ontroven door satan en zijn leugens. Terwijl alles nog steeds beschikbaar is. We leven niet in een andere bedeling, we leven niet in een andere tijd. God is niet veranderd, de Heilige geest is niet veranderd en Jezus ook niet.

Hebreeën 13:

8 *Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.*

Als Jezus niet is veranderd dan is de Vader ook niet veranderd want Jezus zegt **'Ik en de Vader zijn Eén'**.

En wat denkt u van wat Jezus zegt in Johannes 14:16-17

16 En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in der eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Als we dan beweren dat we in een andere tijd, een andere bedeling leven, dan kunnen we deze teksten wel uit de bijbel schrappen samen met zoveel andere teksten die hier mee verband houden. Of zeggen we gewoon, mooi verhaal, doen we niks mee, hebben we niks aan.

Hoe triest.

Alle beloften die de Vader gegeven heeft zijn ook voor ons, voor nu, voor de gelovigen zoals Petrus zei in Handelingen:

Handelingen 2:39

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal

Joël 2:28

28 Daarna zal het geschieden dat ik mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

Hieraan zou dan een einde gekomen zijn volgens sommigen. Maar gelukkig niet en juist in deze tijd zien we zoveel terug komen van de gaven van de Geest, van profetieën, van dromen, van visioenen. En dat allemaal door de doop met de Heilige Geest en het opleggen van handen.

Er is een enorm gebrek aan onderwijs waardoor er ook een gebrek aan geloof is. Want het geloof komt door het gehoor en het gehoor door het gesproken woord. Veel onderwijs van wat Jezus gaf laten we liggen omdat we denken het niet nodig te hebben. Hoe denken we geestelijk te kunnen strijden als we niet eens weten dat er geestelijke wapens beschikbaar zijn. Hoe denken we satan te kunnen weerstaan als we de zalving van de Heilige Geest niet hebben ontvangen. Terwijl de opdracht is, **'wederstaat de duivel en hij zal van u vluchten'**. En wij maar vragen, o Heere neem de boze van mij weg want ik wordt zo aangevallen. Jezus heeft de satan weerstaan en hij ging van hem weg voor een tijd. Aan het einde van Zijn bediening roept Jezus, **'Het is Volbracht'**. Jezus was klaar met alles. Hij heeft alles volbracht. En wij maar vragen, "Heere, wilt u het voor mij doen? Terwijl Hij heeft gezegd, het is klaar, het is volbracht. Hier is nog veel meer over te zeggen maar dat ga ik niet doen.

Hoofdstuk 5.

Hoe dan, het ontvangen van de doop met de Heilige Geest.

Na de gebeurtenissen op de Pinksterdag en daarna gaan de discipelen het evangelie brengen en dat wat Jezus hun geleerd had, praktiseren. Daarbij zien we ook de doop met de Heilige Geest gepraktiseerd worden.

Twee verschillende vormen komen naar voren.

Als Petrus uitgenodigd wordt en bij Cornelius in huis komt gaat hij het evangelie vertellen en spreekt hij ook over de doop met de Heilige Geest.

Handelingen 10:38,44 en 46

38 *hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.*

44 *Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.*

46 *want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken.*

Er zijn mensen die stellen dat als je de waterdoop hebt ontvangen ook de doop met de Heilige Geest hebt ontvangen. In dit gedeelte blijkt duidelijk dat dat niet zo is. Waterdoop en doop met de Heilige geest zijn twee afzonderlijke gebeurtenissen. Dat blijkt uit het vervolg in dit Bijbelgedeelte.

Handelingen 10:47

47 *Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere.*

Hieruit blijkt dat Petrus zelf niet doopte maar opdracht gaf om te dopen. Aan wie gaf Petrus dan deze opdracht?

Handelingen 10:45

45 *En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen,*

Deze kregen opdracht van Petrus om te dopen. Dat betekent dus dat iedere gelovige, de ander die tot geloof is gekomen en gedoopt wil worden, mag dopen.

In Handelingen 8 zien we een andere vorm van doop met de Heilige Geest. Uit dit Bijbelgedeelte blijkt ook duidelijk dat er twee afzonderlijke dopen, waterdoop en doop met de Heilige Geest, zijn.

Handelingen 8:12,14-17

12 *Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.*

14 *Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen hadden, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe,*

15 *en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen,*

16 (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.)

17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Hierin zien we dat de doop met Heilige Geest ook ontvangen wordt door handoplegging.

Filippus had het Evangelie van het Koninkrijk van God gebracht en de Naam van Jezus Christus verkondigd, maar niet gesproken over de doop met de Heilige Geest. Ook hier blijkt dat geloof uit het gehoor is en het gehoor door het Woord. Hoe zullen we geloven als ons niet gepredikt word?

Ook in Handelingen 19 zien we dit heel duidelijk. Paulus komt in Efeze en ontmoet daar een aantal discipelen en vraagt aan hen;

Handelingen 19:2-6

2 Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.

3 En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes.

4 Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, 5 en nadat zij dat gehoord hadden werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.

6 En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden

Over overdopen gesproken. In dit gedeelte zou dat overdopen in de overtreffende trap zijn. Dit is zo geweldig wat hier allemaal staat in een paar teksten.

Maar er staat nog veel meer in het gedeelte verderop. Er is niets nieuws onder de zon. Sommigen van de mensen daar in de omgeving verhardden zich en spraken kwaad van de weg van de Heere tegenover de menigte. Ook in deze tijd is dat heel herkenbaar en proberen de mensen het Evangelie van Jezus Christus tegen te werken. Maar, prijs God, meer en meer zien we de handelingen terug komen binnen het lichaam van Christus. Het boek handelingen is niet gestopt bij hoofdstuk 28. We zijn helaas wel gestopt met het opschrijven en dat is niet goed. Laten we door gaan met handelingen en stoppen met mondelingen zijn. Laten we de doop met de Heilige Geest weer toepassen in beide vormen om daardoor onze taak ten volle te kunnen uitvoeren door de kracht van Christus met de zalving van de Heilige Geest.

Hoe moeten we dit praktisch invullen? Lees in het Woord hoe de discipelen discipelen maakten. Laat je discipelen en ga dan ook discipelen maken en doe alles wat Jezus ook deed. Als gelovige zijn wij het lichaam van Christus en Christus is het Hoofd. Ons Hoofd is in de hemel, waarin alles al bedacht is. Wij als gelovigen zijn Zijn lichaam en Hij wacht op het moment dat Zijn lichaam gaat bewegen. Maar als het lichaam niet in beweging komt gebeurt er niets ook al bedenkt het Hoofd nog zo veel.

Het is hoog tijd dat we ons laten dopen, laten zalven met de Heilige Geest zodat Zijn kracht ons kan vervullen, zodat de gaven van de Geest werkzaam worden in ons. Hoeveel gelovigen gaan terneergeslagen door het leven en hebben het moeilijk en ervaren vooral dat God ver weg is en af en toe

maar dicht bij komt. We hebben dit geaccepteerd als horend bij het geloof. Maar is dat echt zo? Hoort dit bij het geloof? Of zegt de bijbel iets anders.

Filippenzen 4:4

4 *Verblijd u altijd in de Heere.*

1 Thessalonicenzen 5:18

18 *Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u.*

Colossenzen 3:15

15 *En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.*

Wilt u nog meer teksten. Ga dan zelf op zoek en duik in het goud van het Woord van God.

Na de uitstorting van de Heilige Geest zijn er door alle tijden heen mensen geweest die dat hebben gedaan. Door alle tijden heen zijn er mensen geweest die een ervaring hebben gehad met de Heilige Geest, nadat ze hadden gebeden. Door alle tijden heen heeft Jezus mensen gedoopt met de Heilige Geest. Maar veel van deze mensen hadden geen idee van wat er gebeurde op dat moment. Waren zich niet bewust van een doop met de Heilige Geest. Veelal door een gebrek aan onderwijs hierover. Onze hemelse Vader wil dat we alle geestelijke zegeningen in ontvangst nemen. Hij heeft ieder wedergeboren mens gezegend met elke geestelijke zegening die er maar is.

Efeze 1:3

3 *Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus*

Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

Als we ons bewust zijn van wat we hebben ontvangen kunnen we het ook in ontvangst nemen. Het begrip ontvangen in de bijbel is niet van 'Dank U wel, Heere' en daar blijft het bij. Nee, het begrip ontvangen in de bijbel is, het in bezit nemen, met de hand nemen, grijpen, om te gebruiken, nemen wat eigendom is, tot eigendom maken.

Als Jezus in Lukas 12 onderwijs geeft over het bidden zegt Hij in vers 9-13:

9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.

11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven,

12 of als hij ook om een ei vraagt, hem een scorpioen geven?

13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Door alle tijden heen zijn er mensen geweest die dit hebben gebeden. 'Hemelse Vader, wilt U mij de Heilige Geest geven, in Jezus naam'. En ze hebben het ontvangen.

‘Ho, wacht even dat ontvingen ze van de Vader en er staat dat Jezus met de Heilige Geest doopt’ ‘Dat klopt dan toch niet’? Jawel hoor. In Johannes lezen we:

Johannes 14:13-14

13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Als we de Vader iets vragen om te doen in Jezus naam, is het Jezus zelf die het doet. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.

Als mensen hebben gebeden om de Heilige Geest en zij niet hebben getwijfeld, hebben ze Hem en Zijn zalving ontvangen. Ongetwijfeld hebben deze mensen ervaren dat er vanuit hun binnenste klanken opborrelden waarvan ze niet wisten wat het was. Ongetwijfeld zijn er momenten geweest waar de Heilige Geest zijn gaven wilde laten zien zonder dat ze het wisten. Ze hebben het niet begrepen, door gebrek aan onderwijs. Hoe kunnen we er geloof voor hebben als we nooit hebben gehoord hoe het nou zit met de doop met de Heilige Geest en al zijn gaven?

Romeinen 10:14, 17

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Het genadeonderwijs is zo belangrijk als we willen groeien in genade. We hebben echter een tegenstander die zijn uiterste

best doet om alles te verstoren. Maar we laten ons niet langer verstoren, maar gaan moedig voorwaarts, strijdende de goede strijd van het geloof in de kracht van Jezus Christus. En in Hem zijn wij méér dan overwinnaars. Hallelujah!

Hoofdstuk 6.

Ja, maar....., en wat is het nut.

Wellicht zegt u, dat gaat toch zomaar niet? Ik weet het niet hoor. En wat heb ik er aan?

We hebben zo graag een nut.

Inderdaad, als we de zalving van de Heilige Geest niet hebben missen we heel veel, weten we zo weinig en gaat alles niet vanzelf.

Zoals ik al schreef, in deze tijd zijn veel mensen terneergeslagen, hebben het moeilijk, ervaren God als heel ver weg, voelen zich schuldig en veroordeeld. We hebben iedere keer weer een oppepper nodig voor onze ziel in de vorm van een goeie preek, of een fijn gesprek, of gewoon weer even een heerlijk moment van wat dan ook. Iets wat ons weer een goed gevoel geeft. Iets wat ons emotioneel weer even optilt. Iets wat onze ziel weer voor eventjes voedt. Is het verkeerd dan als onze ziel gevoed wordt? Nou, zeker niet, maar we moeten ons wel afvragen waar deze voeding vandaan komt. Word onze ziel gevoed vanuit het vlees of vanuit onze geest. Als we gevoed worden vanuit het vlees, is, of onze geest nog dood of we leven te veel vanuit het vlees

en niet vanuit de geest. Als we weten dat we een nieuwe geest hebben ontvangen moeten we wandelen naar de geest, leven door de Geest zoals het staat in Romeinen 8:

Romeinen 8:1-16

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,

4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.

6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.

7 Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.

13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Er staan zoveel mooie en krachtige, maar ook radicale uitspraken in dit stuk. Prachtig!

Wat of Wie heeft de leiding in ons leven? Ons vlees of de Geest? Er komt veel negatiefs op onze ziel af, door onze zintuigen, door ons vlees. Door deze zelfde zintuigen, door dit zelfde vlees willen we ook onze ziel weer positief vullen. De Bijbel zegt echter dat we moeten leven door de Geest, ons moeten laten leiden door de Geest. Jezus werd in zijn bediening ook geleid door de Geest, maar wel pas na zijn zalving. Als wedergeboren christen hebben we ook een bediening, net zoals Jezus. Of denkt u van niet? Jezus kwam niet om gediend te worden maar om te dienen. Zo ook wij als

christen, wij zijn niet geroepen om gediend te worden maar om te dienen, te bedienen. Dat is onze bediening.

Onze nieuwe geest die verzegeld is met de Heilige Geest is een onderdeel van het Koninkrijk van God. En dit Koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Geest.

Romeinen 14:17

17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

Ons belangrijkste deel, dat wat we echt zijn, dat wat bij onze dood weer terug naar God gaat, is dus gerechtigheid, blijdschap en vrede.

We kunnen dus altijd blij zijn, kunnen altijd vrede ervaren en kunnen dus altijd gerechtigheid, of met een ander woord rechtvaardigheid zijn.

Is er dan nooit meer verdriet? Zijn we dan nooit meer boos? O, jawel, maar op een gezonde manier.

Hier ga ik nu niet verder over uitweiden, maar waar het omgaat is:

Wandelen we naar de Geest.

Worden we geleid door de Geest.

Hebben we de zalving van de Geest.

In onze zielskracht kunnen we heel ver komen, ik spreek uit ervaring. Maar eens komt er een breekpunt.

Door de zalving van de Geest, die we ontvangen in de doop met de Heilige Geest, komt er nooit een breekpunt. De Geest blijft ons dan leiden, tot ongekende hoogten.

Ja maar, is dat dan zomaar voor iedereen? We zullen zien wat de bijbel daarvan zegt.

Joël 2:28

28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Volgens mij hoort daar iedereen bij die Jezus hebben aangenomen als hun Heer. Dus u ook.

Of wilt u niet? Dan zult u veel moeten doen in zielskracht. Dat kan u ver brengen, maar eens komt er een breekpunt. De Heilige Geest staat te wachten om u te leiden.

Veel mensen gaan naar een kerkdienst of samenkomst om opgebouwd te worden en de liefde van God te ervaren. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar als u de dag na de samenkomst alweer nodig hebt om opgebouwd te worden, om Gods liefde te ervaren, moet u nog bijna een week wachten.

God wil niet dat het zo lang duurt, maar reikt ons een middel aan om op ieder moment opgebouwd te worden en Zijn liefde te ervaren.

Judas : 20-21

20 Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

21 bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

De opdracht is wel duidelijk. U moet uzelf opbouwen. Is het niet goed dan om elkaar op te bouwen? Zeker wel. Als we goed spreken over God bouwt dat zeker de ander en uzelf op. Maar als er even niemand is? Hoe kunnen wij dan opgebouwd worden, onszelf opbouwen? Door te bidden in de Heilige Geest.

Wellicht vraagt u zich af, 'hoe kan ik bidden in de Heilige Geest? Wij weten vaak niet te bidden zoals het behoort, laat staan dat we bidden kunnen in de Heilige Geest. De Geest wil ons te hulp komen.

Romeinen 8:26

26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Misschien zegt u, 'een mooie tekst maar ik begrijp er nog niet veel van'. Als het gaat om het bidden zoals het behoort, dat we dat niet weten te doen, dat begrijpen we wel. Maar dat zuchten van de Geest wat onuitsprekelijk zou zijn? Geen idee wat dat dan is. In het hoofdstuk over 'tongentaal, bidden in de Geest' wil ik dit verder uitwerken.

Er zijn in de kerken veel voorgangers die hun taak als erg zwaar ervaren. Vinden het moeilijk om met alle problemen om te gaan. Hebben een week nodig om een preek voor te bereiden en zien tegen zoveel dingen op. Krijgen ook zoveel taken op hun schouders gelegd en leggen die zichzelf op. Er zijn er die op een rand van instorting zitten of al uitgeschakeld zijn omdat ze opgebrand zijn. Het lijkt wel paardenwerk, zo zwaar. Hoe komt dat toch? Lichamelijk gaat het dan vaak nog wel, maar psychisch zijn ze op.

Veel voorgangers in evangelische gemeenten hebben naast hun taak als voorganger ook nog een taak in de maatschappij. En vaak niet de simpelste baantjes, maar verantwoordelijke banen. En toch ervaren deze mensen hun taak als voorganger niet zwaar. Hoe komt dat toch?

In veel evangelische gemeenten is de doop met de Heilige Geest normaal. De waarde en het nut daarvan en de zalving die dat met zich meebrengt zijn voor hen belangrijk. Zij erkennen, als Jezus niet zonder deze doop, deze zalving, Zijn bediening kon doen, kunnen wij dat zeker niet. Voor Jezus was Zijn bediening niet zwaar, met uitzondering van Zijn leiden en sterven natuurlijk. Lichamelijk kende Jezus ook vermoeidheid, maar psychisch was Hij onvermoeibaar. Sterker nog, Hij nodigde iedereen uit die vermoeid en belast zijn en ze zullen rust ontvangen. (Mattheüs 11:28.) Onvermoeibaar ging Jezus door, zonder voorbereidingen. Wat Hij ook tegenkwam aan tegenstand, en vooral verbaal. Hij hoefde niet te zeggen, 'daar ga ik over nadenken, ik geef u later antwoord'. Jezus was altijd voorbereid omdat Hij de zalving van de Geest had ontvangen en zo geleid werd door de Heilige Geest.

'En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp'.

Dat wat Jezus heeft ontvangen kunnen wij ook ontvangen.

Paulus zegt in Efeze 6:10-18:

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen

de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

We kunnen strijden, krachtig strijden, in de geestelijke wereld, door waakzaam, volhardend en vastberaden te bidden. We doen vaak ons best om in de zichtbare wereld te strijden tegen vlees en bloed, maar we worden opgeroepen om in de geestelijke wereld te strijden tegen de machten en overheden in de lucht. Dit kan niet zonder de zalving van de Geest. Deze zalving is nuttig. Als we de zalving missen liggen we meer te sneuvelen op het slagveld dan dat we “meer dan overwinnaars” zijn.

Hoofdstuk 7.

De Gaven van de Geest.

De gaven van de Geest zoals we ze vinden in 1 Korinthe 12:8-10, zijn bij Jezus terug te vinden tijdens Zijn rondwandeling op aarde. Met uitzondering van de tongentaal en de uitlegging daarvan:

De gave van een woord van wijsheid.

De gave van een woord van kennis.

De gave van het onderscheiden van geesten.

De gave van geloof.

De gave van genezingen.

De gave van de werkingen van krachten.

De gave van profetie.

De gave van allerlei talen. (tongentalen)

De gave van uitlegging van talen. (uitlegging van tongentalen)

Op de laatste twee gaven na zien we ze allemaal bij Jezus terug.

1. De gave van een woord van wijsheid.

De gave van een woord van wijsheid zien we diverse keren bij Jezus. Telkens opnieuw werd Jezus belaagd door Farizeeën en Schriftgeleerden om Hem op Zijn woorden te vangen. En telkens opnieuw ontvangen ze van Jezus een woord van wijsheid waar ze het mee kunnen doen. Het begint al bij de verzoeking in de woestijn. Satan probeert Jezus te verleiden,

maar steeds weer word satan verslagen door een woord van wijsheid van Jezus, geleid door de Heilige Geest. En hier nog een paar Bijbelgedeelten:

Mattheüs 21:23-27

23 En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf, en zeiden: Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven?

24 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één ding vragen; als u Mij dat zegt, zal Ik u ook zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.

25 De doop van Johannes, vanwaar was die, uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar, en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd?

26 Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen Johannes voor een profeet.

27 En zij antwoordden Jezus en zeiden: Wij weten het niet. Hij zei tegen hen: Dan zeg Ik u ook niet met wat voor bevoegdheid Ik dit doe.

Lukas 20:20-26

20 En zij hielden Hem nauwlettend in het oog en stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder.

21 En zij stelden Hem een vraag en zeiden: Meester, wij weten dat U juist spreekt en onderwijs geeft en niemand

naar de ogen ziet, maar de weg van God naar waarheid onderwijst.

22 Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?

23 En Hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen: Waarom verzoekt u Mij?

24 Laat Mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij antwoordden en zeiden: Van de keizer.

25 En Hij zei tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.

26 Zij nu konden Hem tegenover het volk op Zijn woord niet vangen en zij verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen.

2. De gave van een woord van kennis.

Hoe kon Jezus weten, dat de Samaritaanse vrouw al diverse mannen had gehad en nu samenleefde met iemand die haar man niet was? Jezus kende deze vrouw niet. Jezus was in alles de mensen gelijk geworden. Daarom kon Hij ook niet zonder de gaven van de Heilige Geest en zien we bij Jezus de gave van een woord van kennis vooral als Hij de Samaritaanse vrouw ontmoet.

Johannes 4:16-30

16 Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.

17 De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man,

- 18 *want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.*
- 19 *De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent.*
- 20 *Onze vaders hebben op deze berg aanbeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden.*
- 21 *Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.*
- 22 *U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.*
- 23 *Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.*
- 24 *God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.*
- 25 *De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.*
- 26 *Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek.*
- 27 *En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar?*
- 28 *De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen:*
- 29 *Kom, zie iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus (= gezalfde) zijn?*
- 30 *Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.*

3. De gave van onderscheiding van geesten.

De gave van onderscheiding van geesten zien we als Jezus Petrus bestraft en hem aanspreekt met satan. Was Petrus ineens een satan geworden? Nee zeker niet, maar satan gebruikte Petrus als spreekbuis om het werk van God te weerstaan. Petrus wilde Jezus in alles volgen. Even voordat Jezus hem bestraft spreekt Petrus een belijdenis uit die voortkwam uit een openbaring die God de Vader Petrus gegeven had. Jezus spreekt hem zelfs zalig. Een paar minuten later spreekt diezelfde Petrus, Jezus tegen en zegt, dat wat Jezus vertelde niet zou gebeuren. Jezus onderscheidde meteen de geest die daar achter zat en noemt die geest bij naam en bestraft hem.

Mattheus 16:22-23

22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!

23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.

In Lukas 9 zien we deze gave ook terug komen. Jezus is met Zijn discipelen op reis naar Jeruzalem. Ze reizen door Samaria en als ze dan in een dorp komen zijn ze niet welkom bij de Samaritanen. Jacobus en Johannes vragen dan aan Jezus:

Lukas 9:54

'Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft?'

Maar Jezus bestraft ze omdat Hij onderkent uit welke geest dit voort komt.

Lukas 9:55-56

55 Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt,

56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden.

4. Gave van geloof.

De gave van geloof is de gave om het bovennatuurlijke te verwachten in het natuurlijke. Deze gave is nodig om wonderen te zien manifesteren. Vaak zien we deze gave gepaard gaan met de gave van genezingen en de gave van de werkingen van krachten. Jezus ontving deze gave ook zoals we kunnen lezen in Handelingen als Petrus de redevoering houdt op Pinksteren.

Handelingen 2:22

22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet.

Van deze gave zien we meer voorbeelden in de Bijbel:

De wonderlijke vermenigvuldiging van het kleine beetje eten tot twee keer toe. Markus 6 en Markus 8.

Het stillen van de storm en de zee. Markus 4.

Het wandelen op water. Mattheüs 14.

Misschien denkt u, ‘had Jezus daar die speciale geloofsgave voor nodig dan?’ Jazeker, want er waren momenten dat Jezus deze gave niet had en dan ook geen wonderen en tekenen kon doen. Dat Jezus op dat moment geen wonderen en tekenen kon doen lag niet aan het persoonlijk geloof van Jezus zelf. Jezus was altijd vol geloof. De ongelovige omgeving echter speelde soms een sterke rol waardoor Jezus beperkt werd in het doen van tekenen en wonderen. We zien dat duidelijk in Mattheüs 13:

Mattheüs 13:58

58 *En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.*

In Markus wordt het zelfde verhaal verteld en daarbij de opmerking dat hij een paar zieken genas.

Markus 6:5

5 *En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen.*

Het ongeloof in de omgeving waar Jezus was speelde een sterke rol voor het doen van wonderen en tekenen. Daarom had Jezus soms die krachtgave van de Heilige Geest nodig om dat te kunnen overtreffen.

Een ander geval waarin we duidelijk de tegenwerking van ongeloof zien is in Bethsaïda. Jezus heeft deze stad ook hun ongeloof verweten. Nu staat dit niet zo expliciet in de Bijbel, maar wat zou de reden zijn waarom Jezus hun verwijt? Jezus heeft daar veel krachten en tekenen gedaan en ze hebben zich niet bekeerd. Waarvan moesten ze zich bekeren dan? Jezus openbaarde zichzelf als de Messias die komen zou door

wonderen en tekenen te doen en ze hebben Hem niet geloofd.

Mattheüs 11:20-24

20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden:

21 Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben.

22 Maar ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

23 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn.

24 Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

Jezus zegt dat het de steden die veel goddelozer waren dan Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel. Hoe kan Jezus dat nu zeggen? Steden die zoveel zonden hadden gedaan, meer dan Betsaïda en die andere steden. Jezus kon dit zeggen omdat we op de dag van het oordeel niet veroordeeld zullen worden om onze zonden, maar omdat we niet geloofd hebben in degene die God gezonden heeft. Omdat we niet in Jezus geloofd hebben. Omdat we ongelooft hebben. Datzelfde ongelooft stond de werking van Jezus tegen in Betsaïda. Vanwege dat ongelooft moest Jezus de blinde man de stad uit brengen om hem te genezen. En dan lukt het zelfs niet in één keer maar moet de behandeling herhalen en wat voor behandeling.

Hij spuugt deze man in zijn ogen en legt dan zijn handen erop. Stel je voor, je mankeert wat aan je ogen, gaat naar de dokter en deze spuugt je in je ogen. Bizar toch. Hier gebeurt het echt.

Markus 8:22-26

22 En Hij kwam in Bethsaida; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte.

23 En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag.

24 En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen.

25 Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.

26 En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp.

Ook de waarschuwing die Jezus hier gaf was niet voor niets. Ongeloof in de omgeving kan zo'n enorme invloed hebben op ons geloof. Op het geloof van Jezus had het geen enkele invloed, maar om wonderen en tekenen te kunnen doen had Jezus wel de zalving, de kracht van de Heilige Geest nodig.

5. Gave van genezing.

De gave van genezing had Jezus niet nodig, zouden we zeggen. In de Bijbel wordt deze gave ook wel de gave van gezondmaking genoemd. Toch wordt deze gave, deze krachtgave genoemd bij Jezus. In het voorgaande hebben we

gezien dat ongelooft een sterke invloed had op datgene wat Jezus kon doen.

Als er één groepering was die vol ongelooft ten opzichte van Jezus zat, waren dat wel de Farizeeën en Schriftgeleerden. In Lukas 5 lezen we dan het volgende:

Lukas 5:17

17 En het gebeurde op één van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen.

Er was dus een kracht aanwezig die sterker was dan hun ongelooft. Deze kracht was zo sterk aanwezig dat zelfs die Farizeeën en Schriftgeleerden konden genezen, dwars tegen hun ongelooft in. En dat die kracht niet van Jezus was is wel duidelijk in deze tekst. Dit kan niet anders dan de kracht van de Heilige Geest geweest zijn. Of er Farizeeën of Schriftgeleerden genezen zijn, staat er niet. Wel staat er in het vervolg van deze tekst dat er andere mannen met een man kwamen die verlamd was. Doordat de kracht van genezing zo sterk aanwezig was kon deze man genezen. Dit was voor die farizeeën en Schriftgeleerden zo schokkend dat ze ontstelt waren en God verheerlijkten. Geweldig gewoon. De Heilige Geest beroerde hen zodat ze konden zien en ontvangen de ongelooflijke dingen die God wilde doen.

6. De gave van de werking van krachten.

We zijn geneigd om te denken, als het over kracht gaat, dat

het dan om natuurlijke kracht gaat. Maar hier gaat het niet om natuurlijke kracht maar om bovennatuurlijke kracht. De eerste uitingsvorm van deze kracht zien we bij Jezus als Hij verzocht wordt in de woestijn door de duivel. Na veertig dagen geen eten heeft Jezus echt honger en juist op dat moment verzoekt satan Hem om van stenen brood te maken. Jezus weerstaat hem en slaat elke aanval van satan af. Uiteindelijk heeft satan geen enkele verzoeking meer voor Jezus en gaat van Hem weg. En nog steeds heeft Jezus niets gegeten. Dan lezen we vervolgens in Lukas 4:

Lukas 4:14

14 *En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea,.....*

Dit was bovennatuurlijke kracht.

Een andere uitingsvorm zien we bij de bezetene van Gadara. Markus 5 en Lukas 8 spreken over één bezetene.

In Mattheüs 8 word er over twee bezetenen gesproken. Hoe het ook zij, één of twee, het was erg gevaarlijk. Deze persoon was al diverse malen gebonden met kettingen en boeien, maar was zo sterk door de demonische kracht dat hij de kettingen en boeien verbrak. Hij was naakt, verbleef in de grafspelonken en niemand durfde daar langs te gaan. Toen Jezus daar kwam, rende deze bezetene schreeuwend op Jezus af maar vlak voor Jezus viel hij op de grond en vroeg luid wat hij met Jezus te maken had. ***'Ik bid U dat U mij niet pijnigt.'*** Het is duidelijk dat deze man zelf niet sprak maar de demonen die in hem waren.

Waar zou Jezus deze man mee willen pijnigen?

De demonen voelden een werkende kracht bij Jezus die ver boven hun kracht uitging. Ze waren met minstens tweeduizend demonen bij elkaar in die man en hadden toch

in de gaten dat, al waren ze met tweeduizend, niet sterker waren dan de Geestelijke kracht waar ze tegenover stonden. Jezus kwam dan ook niet om deze man te pijnigen met lichamelijke kracht maar de demonen met geestelijke kracht. Ze waren onderworpen aan de werkende krachtgave van de Heilige Geest.

7. De gave van profetie.

Had Jezus de gave van profetie nodig? Hij wist toch alles? Hij had toch zijn Goddelijkheid ook nog?

Jezus moest de mens in alles gelijk worden. Als Jezus Zijn goddelijkheid ook nog had waarom kon Hij dan soms niets doen? Als Jezus Zijn goddelijkheid nog had waarom had Hij dan de zalving van de Heilige Geest nodig? Als Jezus Zijn goddelijkheid nog had waarom was het dan nodig dat Hij steeds meer gevuld werd met wijsheid en gesterkt werd in de geest. Waarom nam Jezus toe in genade bij God als Zijn Godheid ook in Hem was. Als de Godheid van Jezus bij Hem was waarom werd Jezus dan in de hof van Gethsémané door een engel ondersteund die Hem versterkte?

Als Jezus Zijn Godheid nog bij Hem had, waarom riep Hij dan aan het kruis, ***'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?'***

Als Jezus zijn Godheid nog had was het niet nodig dat de Geest kwam om Hem te versterken en kracht te geven. Daarom had Jezus de gave van profetie ook nodig om te kunnen profeteren over Jeruzalem. Om te profeteren over de toekomst, over de dingen van de laatste dagen, over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden en plaats gevonden hebben. Als mens kon Jezus al deze dingen niet weten als de

Heilige Geest Hem dit niet openbaarde om te profeteren. Als Jezus zijn Godheid ook nog had hoefde Hij geen profeet te worden. Dan wist Hij gewoon alles. Als Hij alles wist waarom verwonderde Jezus zich dan zo vaak?

Jezus was mens, in alles. Door, van de Heilige Geest, de gave van profetie te ontvangen kon Jezus profeteren zoals we kunnen lezen in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21.

Ontken ik hier dan de Godheid van Jezus mee? Nee natuurlijk niet. Jezus is de mensen in alles gelijk geworden en verzocht geweest, maar zonder zonde.

8. De gave van het spreken in tongen en de gave van het uitleggen van tongen.

Het spreken in tongen had Jezus niet nodig omdat Zijn denken altijd gericht was op de Vader. Het denken van Jezus was niet bezoedeld door zondig denken. Het denken van Jezus kon ook niet vertroebeld worden door zondige gedachten.

Ons denken wordt vaak bezoedeld door zondig denken. Zelfs in ons bidden kunnen we afdwalen met onze gedachten naar verkeerde dingen. Zoals we gezien hebben, bidden we, als we in tongen bidden, in de Geest. Ons verstand blijft echter vruchteloos.

1 Korinthe 14:14

14 *Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.*

Het verstand van Jezus bleef niet zonder vrucht, omdat Jezus altijd volledig gericht was op de Vader.

Het uitleggen van de tongentaal had Jezus ook niet nodig. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Daarom werd er ook nog niet in tongen gesproken. Jezus hoefde nog niet uit te leggen wat Hij zelf of een ander in tongen sprak, omdat er nog niet in tongen werd gesproken.

In het volgende hoofdstuk wil ik dieper ingaan op het bidden in tongen en de belangrijkheid daarvan

De gaven van de Geest zijn dus terug te vinden, zoals we hebben gezien, bij Jezus. Als we hier over nadenken, wat Jezus wilde doen voor ons, zo laag afdalen naar ons niveau, dan word de liefde van God steeds groter, steeds onbegrijpelijker.

Zo lief heeft God deze wereld, zo lief heeft God ons, zo lief heeft God jou en mij, zo lief heeft Jezus jou en mij dat hij op ons wilde lijken, maar zonder zonden.

Jezus heeft ze wel op zich genomen, onze zonden, en onze ziekten, onze pijn en verdriet, onze afwijzing, onze teleurstelling, ons tekort en Hij heeft er voor betaald. Er is geen rest schuld. De betaling is volkomen, voldaan, volbracht. Het enige wat we moeten doen, is deze genadegift aanvaarden, aannemen. Alles wat onze vrede rooft, heeft Hij op zich genomen. Alles wat onze blijdschap rooft, heeft Hij op zich genomen. Alles wat onze gerechtigheid rooft heeft Hij op zich genomen. Zodat wij weer kunnen zijn, gerechtigheid, blijdschap en vrede in Hem. Prijs de Heer, met blijde galmen!

Hoofdstuk 8.

Tongentaal, bidden in de Geest.

Paulus zegt in 1 Korinthe 14:14:

14 *Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.*

Als mijn verstand toch vruchteloos blijft als ik in tongen bidt waarom zou ik het dan doen?

Om onze zwakheid in ons verstand te helpen.

Romeinen 8:26

26 *En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.*

De Geest weet te bidden zoals het hoort. De taal van de Geest is altijd zuiver, Goddelijk. Niemand weet, hetgeen van God is dan de Geest van God.

Maar, als wij niet weten, hetgeen van God is, wat hebben we er dan aan?

De Geest wil het ons openbaren. Lees wat Paulus erover zegt in 1 Korinthe 2:1-16

1 *En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,*
2 *want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.*

- 3 *En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.*
- 4 *En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,*
- 5 *opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.*
- 6 *En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden.*
- 7 *Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid;*
- 8 *een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.*
- 9 *Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.*
- 10 *Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.*
- 11 *Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.*
- 12 *En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.*
- 13 *Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.*

14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

16 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.

Wellicht zegt u, 'ja maar dit was Paulus'. Was Paulus zo bijzonder dan? Ja inderdaad, Paulus was bijzonder, maar dat bent u ook. God maakt geen onderscheid. Wat God Paulus wilde openbaren, wil Hij u ook openbaren. Paulus bad daar zelfs voor.

Efeze 1:15-23

15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,

16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,

18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Maar, 'die onuitsprekelijke verzuchtingen', in Romeinen 8:26, wat houdt dat dan in?

Romeinen 8:26

26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Deze tekst lijkt te zeggen dat de Geest zelf zucht met iets wat niet uitgesproken word. Inderdaad, lijkt te zeggen. Maar wat staat er nu precies. De Geest zucht. Een zucht is niet zonder geluid. Een zucht heeft een klank, maar kan niet onder woorden gebracht worden, onuitsprekelijk dus. De Geest geeft allemaal klanken zonder woorden. Deze klanken komen uit onze geest voort, voortgebracht door de Heilige Geest. Als je het voor het eerst hoort ben je verbaasd en denk je, 'dit is belachelijk. Wat een rare klanken'. Dit is nu juist wat beloofd is. En geprofeteerd door Jesaja in hoofdstuk 28.

De Heere Jezus zei tegen zijn discipelen, als Hij bij hen komt na Zijn opstanding, dat ze de wereld in moesten gaan en het evangelie moesten brengen zodat mensen tot geloof zouden komen in Hem. Er zouden een aantal tekenen zijn waaraan ze

konden herkennen of iemand gelovig was. Een van die tekenen zou de tongentaal zijn.

Markus 16:17-18

17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

In de Statenvertaling en in de NBG vertaling vinden we het zo vertaald:

17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.¹

En Paulus zegt in 1 Korinthe 14:22

22 Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen,

Jesaja 28:11-12

11 Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken,

¹ De rest van de tekenen die er zouden moeten zijn, geeft wel te denken, als we zeggen een gelovige te zijn en ze zijn er niet. Daar ga ik nu niet verder op in, maar mag u natuurlijk wel over nadenken.

12 tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren.

Deze woorden haalde Paulus aan in zijn brief aan Korinthe als hij spreekt over het gebruik van tongen taal in de gemeente.

1 Korinthe 14:21

21 In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere.

Ik denk dat het voor de discipelen ook wel even vreemd is geweest om een taal te spreken zoals de Geest hun gaf te spreken.

Handelingen 2:4

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Het was gewoon belachelijk, bespottelijk. Ze leken wel dronken. Dat was dan ook de reactie. U zegt, 'maar het waren toch normale bestaande talen'. Inderdaad, dat is waar, dat is wat er staat, dat is wat gehoord werd. Toch denk ik dat het die onverstaanbare klanken waren. De Geest liet hun, de Galileeërs, de grote werken van God spreken op een zuivere manier, en de menigte verstond hun eigen taal. Stelt u eens voor, er zijn 120 mensen in een zaal aanwezig en iedereen begint ineens door elkaar te spreken. Ongeveer zestien verschillende talen en dialecten. Dat is een kakafonie van geluid, een enorm geroezemoes. En toch, **'Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in**

verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken'.

Er was daar in Jeruzalem op dat moment een enorme massa buitenlanders die allemaal hun eigen taal spraken. Alles sprak door elkaar heen, en toch hoorde ze in hun eigen taal van de grote werken Gods. De meesten waren dan ook verbaasd en vroegen zich af 'hoe kan dit ooit'.

Mijn vrouw en ik waren in gesprek met mijn zus over de doop in de Heilige Geest. Ze was erg geïnteresseerd hierin. We hebben haar onderwijs erover gegeven en zei wilde de doop in de Heilige Geest graag ontvangen. Ze had veel vragen en een daarvan was over het spreken in tongen. Daar gaven we haar ook onderwijs over. Uiteindelijk vroeg ze hoe dat klonk, want ze had het nog nooit gehoord. Ik sprak tegen haar in tongen om het te laten horen. Ze vroeg aan mij, 'Weet je nu wel wat je zei'? Ik zei tegen haar, 'ik heb geen idee zus. Ze zei tegen mij, 'Je hebt mij gezegend met de Hogepriesterlijke zegen'.

Had zij de gave van uitlegging van tongen ontvangen? Nee, dat niet, maar dit is wat zij verstond, wat zij hoorde.

Dit is ook wat er gebeurde op de Pinksterdag. De mensen hadden daar echt niet de gave van uitlegging van tongen ontvangen, maar zij verstonden in hun eigen taal wat er werd gezegd over de grote werken van God.

Ik kan niet verklaren hoe dat kan, maar dat hoeft ook niet.

Handelingen 2:8

8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

Ja, dat was die tongentaal waarmee ze God grootmaakten.

Er werd ook de spot mee gedreven want **'Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn'**.

Deze mensen vonden het belachelijk. Voor hen waren het belachelijke lippen. Dit is wat voorzegt is in Jesaja.

Jesaja 28:11-12

11 Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken,

12 tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren.

Maar zij wilden niet luisteren. Voor hen bleef het dan ook:

Jesaja 28:13

13 Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.

Als wij niet luisteren zal het voor ons blijven, **'gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje'**, en zullen we de rust die te vinden is in het volbrachte werk van Jezus Christus missen. Christus heeft voor ons het gebod op gebod, regel op regel vervuld. Als we dat missen, missen we veel van Zijn genade.

Paulus heeft het over diverse talen als hij handelt over de gaven van de Geest in de Korinthe brief. In Hoofdstuk 12 benoemt Paulus de diverse gaven van de Geest. In hoofdstuk 13, het hoofdstuk over de Liefde, gaat Paulus gewoon verder

en haalt Paulus nog een paar gaven van de Geest aan en noemt dan twee soorten tongentaal. Een taal van mensen en een taal van engelen.

We kunnen een tongentaal spreken die voor ons onverstaaanbaar is maar voor een buitenlander als zijn taal herkent wordt. We kunnen ook een tongentaal spreken die door niemand herkent wordt. Dat is de engelen taal. U moet dit niet verwarren met Engels. Engelen spreken geen Engels.

Maar als we het toch niet kunnen verstaan, voor wie of wat bidden we dan?

Het kan zijn dat u bidt voor openbaringskennis voor uzelf (Efeze 1). Om uzelf te stichten (1 Korinthe 14). Om uzelf op te bouwen en te bewaren in de liefde (Judas).

Het kan dat u bidt voor iemand die u kent, waar u op dat moment niet aan denkt, maar op dat moment met een specifiek probleem zit.

Als wij met ons verstand bidden kunnen we voor één persoon bidden voor iets specifiek. Als we voor een aantal mensen bidden wordt het al algemener en als we voor een hele groep bidden is het zeker algemeen.

Als we in een tongentaal bidden, bid de Geest voor ons. ***'De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen'***.

Dan zijn we in staat om voor meerdere mensen voor een ieder van hen, voor hun specifieke punt, te bidden. Want, ***'En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit'***. (Romeinen 8:27)

Als we geestelijke strijd ervaren bij onszelf, of bij broeders en zusters en we voelen ons te zwak om te strijden, omdat ons

denken te kort schiet, dan zegt de Bijbel dat we sterk moeten worden door te bidden in de Geest. Als we willen dat onze voorganger meer vrijmoedigheid heeft en nog meer verborgen dingen van het evangelie ons bekend zal maken, dan zegt de bijbel dat we moeten bidden in de Geest.

Efeze 6:10-19

10 *Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.*

11 *Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.*

12 *Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.*

13 *Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.*

14 *Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,*

15 *en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.*

16 *Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.*

17 *En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,*

18 *terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.*

19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken.

Er zijn sommigen die zeggen, 'Ik heb het niet nodig'. Er zijn er die zeggen zelfs dat God hun heeft bekend gemaakt dat zij het spreken in tongen niet nodig hebben.

Zij zijn in staat om volmaakt zuiver met hun denken te bidden. Blijkbaar zijn ze dan in staat om met hun verstand, met hun denken, de diepten van God te doorzoeken. Blijkbaar zijn ze in staat om zichzelf te stichten met hun verstand, of zichzelf op te bouwen in hun geloof met hun verstand, of zichzelf in de liefde te bewaren met hun verstand. Zij zijn groter dan Paulus die het grootste gedeelte van het nieuwe testament schreef. Met deze houding zetten ze zichzelf op gelijke hoogte met Jezus. Zij hebben nooit meer last van onzuivere gedachten. Met andere woorden, zij zijn volmaakt in hun denken, zoals Jezus.

Hoe arrogant. God gaat nooit tegen zijn eigen woord in. Als wij menen dat God iets tot ons heeft gezegd, moeten we het altijd toetsen aan het woord van God. Als het daar niet mee overeenstemt, kunnen het niet Gods woorden zijn. Dan zijn we misleid in ons denken en blijkt hieruit dus meteen al dat ons denken nog steeds niet volmaakt is. Als deze mensen voor hun zelf niet in tongen willen bidden, laten ze dan niet zo ik gericht zijn en tenminste in tongen bidden voor hun broeders en zusters en de voorgangers in de gemeenten.

De Bijbel zegt dat één van de tekenen die een gelovige zal volgen het spreken in tongen is. Op diverse plaatsen roept de bijbel op tot het bidden of spreken in tongen en in 1 Korinthe 14 heeft Paulus het zelfs over het zingen in tongen.

Dat er tegenstand zou zijn van mensen tegen het spreken in tongen zien we al in Jesaja 28.

Jesaja 28:11-12

11 *Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken,*

12 *tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren.*

Maar dat er tegenstand is tegen het spreken in tongen door gelovigen is onbegrijpelijk.

Althans, satan kent de kracht en de waarde van het bidden in tongen. Daarom zal hij er alles aan doen om dit tegen te houden. Allerlei leugens zal hij proberen in hun denken te brengen. Ik zal een aantal leugen gedachten opnoemen:

- jij hebt het niet nodig hoor, je bidt zuiver genoeg.
- Dit was voor de tijd van de apostelen.
- We hebben nu geen openbaringen meer nodig, we hebben het geopenbaarde woord.
- De duivel spreekt ook tongentaal, dus kan het zomaar van de duivel zijn.

En hier nog een paar gedachten die we kunnen krijgen als we wel proberen in tongen te bidden:

- Dit slaat nergens op, wat een gebrabbel.
- Dit verzin jezelf, dit is niet van de Geest.
- Stop er mee, dit klinkt belachelijk.
- Denk je nu echt dat dit tongentaal is.
- Misschien zit je wel te vloeken zonder dat je het weet.
- Zoek eerst uit wat je nu bidt.

En wellicht nog meer van deze gedachten. En dat allemaal om ons ervan af te houden, omdat satan de kracht kent van het bidden, spreken of zingen in tongen. De duivelen hebben soms meer geloof dan de mensen. We geloven vaak wel, of we gelóven het wel. Verder maken we ons niet druk. Nou de duivel maakt zich wel druk. Kijk wat er in Jacobus staat.

Jacobus 2:19

19 *U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.*

Als je siddert maak je je ergens behoorlijk druk om. Een van de dingen waar satan en zijn demonen zich druk om maken zijn 'krachtige christenen, in tongen sprekende christenen, sterke, in de geestelijke wereld strijdende christenen.

Er zijn mensen die er mee worstelen dat ze maar een klank of woord hebben in tongentaal. Nu is dat geen probleem, maar strek je uit naar meer en de Geest zal je het beslist geven.

Er zijn ook mensen die hun tongentaal gaan vertalen.

Blijkbaar is het een herkenbaar woord in een andere taal en gaan ze op zoek naar de vertaling ervan. Ik denk dat we op deze manier de Heilige Geest en onszelf beperken.

Ongemerkt wellicht, willen we de controle, de beheersing, over de klanken van de Geest overnemen. Er is er maar een die hier achter zit en dat is satan met een van zijn demonen van controle. Zodra we onze tongentaal gaan vertalen is het geen taal van de Geest meer maar heeft ons verstand het overgenomen. Dit staat haaks op wat de bijbel zegt. Als we in een tong bidden blijft ons verstand vruchteloos. Met andere woorden we snappen er niets van. Er is geen enkele controle over dan alleen dat we het kunnen beginnen te spreken of er mee stoppen wanneer we dat willen.

1 Korinthe 14:14

14 *Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.*

De gave van uitlegging van tongen is niet het vertalen ervan. Eens was iemand erg benieuwd naar de tongentaal en vroeg aan een persoon of hij in tongen wilde spreken. Deze persoon voldeed aan dit verzoek en sprak een aantal momenten in tongen. Het vreemde was dat die persoon die zo benieuwd naar de tongentaal was dit meteen beoordeelde en meende te moeten zeggen dat het geen tongentaal was. Hij sprak zelf niet in tongen, had het nog nooit gehoord, maar wist toch te vertellen dat wat hij hoorde geen tongentaal was. De ander vroeg aan hem, 'waarom zegt u dat'? Zijn antwoord was, 'ik hoor steeds dezelfde klanken terug komen, je zegt steeds hetzelfde'.

Inderdaad, als we met ons verstand gaan redeneren, horen we steeds hetzelfde terugkomen, dus zeggen we steeds hetzelfde. Op dat moment gaan we een poging doen om de tongentaal te vertalen. Dat is juist niet de bedoeling.

Als een tongentaal uitgelegd wordt, is dat geen vertaling maar een interpretatie van de klanken die gesproken worden. Al spreken we maar een klank in tongen, dan is dat in de geestelijke wereld een enorme woordenschat die niet te vertalen is.

Er zijn mensen die niet meer in tongen bidden omdat de duivel ook in tongen bidt. Dan kan het zomaar van de duivel zijn, toch? We kunnen dan ongemerkt aan het vloeken zijn of ook wel God vervloeken?

Nee absoluut niet. Als we wedergeboren zijn, woont de Heilige Geest in ons. Daar is de duivel niet meer aanwezig.

Deze twee samen in een persoon is niet mogelijk. Als de Heilige Geest in ons woont, en we de zalving met de Heilige Geest hebben ontvangen, hoe kunnen we dan zeggen dat misschien wel de duivel in tongen bidt.

De duivel bidt niet in tongen. Hij aapt wel van alles na, en bootst zo ook de klanken van tongentaal na, en zo goed alsof het tongentaal zou zijn. Wat zegt de bijbel er eigenlijk van?

1 Korinthe 12:3

3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.

Dit is een zeer krachtige tekst. Het is onmogelijk, als we in tongen spreken om te vloeken. Het is onmogelijk als we in tongen spreken om Jezus te vervloeken. Met dit Woord kunnen we de leugen in ons denken ontmaskeren. Dit woord is de waarheid, en de waarheid is als een gordel om ons heen.

Efeze 6:14

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,

..... .

Dit is één van de geestelijke wapens waarmee we kunnen strijden. Als er zulke leugens op ons afkomen van de duivel, kunnen we hem hiermee weerstaan door te zeggen, '***Ga weg, satan, want er staat geschreven***'.

Sla hem met het woord van de waarheid om de oren en zeg vooral niet, 'ò ja zeg, ik voel me schuldig, ik zal het niet meer doen, ik zal niet meer in tongen bidden'. Dan heeft deze aanklager zijn zin.

Hoofdstuk 9.

Christen zijn, wat betekent dat?

In de bijbel komen we op veel plaatsen tegen dat mensen en dingen gezalfd werden. In het oude testament, vooral bij de tabernakel. Op een aantal plaatsen zien we dat mensen gezalfd worden en daarna de Geest van God over hen vaardig wordt. We zien dit bijvoorbeeld bij Saul als hij gezalfd is door Samuël.

1 Samuël 10:1,10

1 Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft?

10 Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem, en hij profeteerde in hun midden.

En ook zo bij David, als Samuël erop uitgestuurd wordt om hem tot koning te zalven.

1 Samuël 16:13

13 Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.

Als de Geest vaardig werd over hen, waren deze mensen krachtig in hun bediening, in de taak die ze gekregen hadden. Aan de andere kant, als deze mensen ongehoorzaam waren aan de opdracht die God gaf week de Geest van God en kon

er een boze geest bij hen komen. Dat zien we ook duidelijk bij Saul.

Saul was ongehoorzaam aan de opdracht van God. Door deze ongehoorzaamheid kreeg God er spijt van dat hij Saul tot koning had laten zalven.

1Samuël 16:14

14 De Geest van de HEERE was van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE vandaan joeg hem angst aan.

De belofte van deze Geest van de Heere zien we ook voor Jezus in Jesaja en voor de mensen in Joël.

Jesaja 42:1

1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.

Jesaja 61:1a

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft

Joël 2:28-29

28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Christus, in het Grieks Chris 'tos betekent 'gezalfd'. Jezus was gezalfd omdat de Geest van de HEERE op Hem was. Deze Geest, deze zalving ontving Jezus na de doop in de Jordaan,

toen de Heilige Geest op hem kwam in de gedaante van een duif en op Hem bleef.

In Antiochië was een gemeente waar veel zegen was, want de hand van de Heere was met hen. De genade van God was daar zichtbaar. De genade van God wordt voor alles zichtbaar als de zalving van de Geest er is. Het is dan ook in de plaats waar deze mensen Christenen, in het Grieks Christia'nos (= volgeling van Christus) worden genoemd. Beide Griekse woorden zijn afgeleid van het Griekse woord 'chrío' wat zalven betekent.

Als we Jezus dan niet volgen in het ontvangen van de zalving van de Geest, in het gedoopt worden met de Heilige Geest, kunnen we dan zeggen Christen te zijn?

Als we zeggen Christen = een volgeling van Christus te zijn, dan is Christus ons voorbeeld wat wij volgen.

1 Petrus 2:21

21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

Waarom zijn we dan geroepen? In het zelfde hoofdstuk van 1 Petrus lezen we dat.

1 Petrus 2:11-25

11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.

12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

- 13 **Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber,**
- 14 **hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.**
- 15 **Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert;**
- 16 **als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.**
- 17 **Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning.**
- 18 **Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.**
- 19 **Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt.**
- 20 **Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.**
- 21 **Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;**
- 22 **Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;**
- 23 **Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;**
- 24 **Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de**

gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Als Christen bent u van adel, ***‘een koninklijk priesterschap’, ‘opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’.***

Als Christen bent u geroepen om de deugden van Jezus te laten zien. Waar was Jezus dan voor gekomen?

Markus 10:45a

45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,

Jezus kon dit niet doen zonder de zalving van de Heilige Geest. Zo kunnen wij het ook niet zonder deze zalving doen. Alleen geloof is niet voldoende. Petrus roept ons op om er nog een aantal zaken bij te voegen, en om deze zaken erbij te voegen, hebben we ook weer de zalving, de kracht van de Geest nodig.

2 Petrus 1:1-21

1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:

2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis

van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,

6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,

7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederlijke liefde voor iedereen.

8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.

9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.

11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

12 Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent.

13 En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan,

14 omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt.

15 Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden.

16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.

17 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.

18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.

19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;

21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Wat een prachtige dingen in dit hoofdstuk. Wat een geweldige getuigenissen in de bijbel van al die mensen, gewone mensen, '**maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven**'.

Hoofdstuk 10.

Tot slot.

Wat zal ik nog meer zeggen? Is dit boek klaar, is het af, is het volmaakt, absoluut niet.

Nee lieve mensen, mijn ziel, mijn denken, is niet volmaakt, mijn lichaam is niet volmaakt. Maar mijn geest is wel volmaakt, is rein, is heilig, is geheel oprecht en verzegeld met de Heilige Geest. En deze zelfde Geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Als ik een kind van God ben, ben ik ook een erfgenaam, erfgenaam van God en mede erfgenaam van Christus. Alles wat Christus heeft ontvangen is dus ook voor mij. Ook de zalving met de Geest. God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.

Romeinen 8:32

32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Als God ons alle dingen schenkt, moeten wij het ook ontvangen. En het woord ontvangen in de Bijbel (in het Grieks 'Lam'bano') betekent, in bezit nemen, tot eigendom maken, met de hand nemen om te gebruiken, grijpen. Dat is een behoorlijke actieve daad. Actie.

Handelingen 1:8

8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen (lam'bano), Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen

zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Neem uw erfenis in bezit, zoals het volk Israël hun erfenis in bezit nam. Ze kregen een heel land om te wonen maar moesten dit wel in bezit nemen. Hun vijanden en tegenstanders verslaan en doden. Actie. Als ze dit niet deden bleven ze last houden van hun tegenstanders en bleven ze slachtoffer.. Als ze het wel deden leefden ze in vrijheid. Zo ook voor ons. Neem uw erfenis in bezit en wordt een krachtig Christen, een krachtige gezalfde. Strijd de goede strijd van het geloof. Als we dat niet doen liggen we meer te sneuvelen op het slagveld. En daarom:

Sta op, laat u dopen!

Word een krachtig strijder, een vijand van satan. Laat zien dat u zijn vijand bent in plaats van dat hij laat zien dat hij uw vijand is.

‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus’.

‘De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen’.