

De rijkdom van het offer van Jezus.

We vragen ons weleens af of de reikwijdte van het offer van Jezus door Gods kinderen wel ten volle begrepen wordt.

Veelal zijn we tevreden met de vergeving van onze zonden. Als mijn zonden vergeven zijn staat ik weer in de juiste verhouding tot God en mag ik straks voor altijd bij Hem zijn. En dat is waar, maar doen we dan niet enorm te kort aan het offer van Jezus. Kwam Hij alleen om mijn zonden te vergeven? Had Jezus niet veel meer te bieden dan alleen de vergeving van zonden. En als Hij mijn zonden heeft vergeven, hoe zit het dan met de gevolgen van de zonde? Ziekte, pijn, veroordeling, gebrek aan wijsheid, gebrek aan voorspoed, vervloekingen, afwijzing, de status die wij hadden voor de zondeval?

Voor al deze dingen kwam Jezus ook naar deze wereld. Veel mensen willen daar niet aan, maar de bijbel is duidelijk genoeg daar over. Veel mensen accepteren wel dat hun zonden zijn vergeven, maar accepteren niet dat ze ook genezen zijn, dat ze ook wijsheid hebben ontvangen, dat ze ook niet hoeven te lijden aan pijn, dat ze voorspoedig kunnen zijn, dat ze bevrijd zijn van elke vloek, dat er geen veroordeling meer op hen rust, dat God niemand af wijst.

Stel dat u voor een persoon waar u veel van houdt een enorme inspanning doet om voor elkaar te krijgen wat hij nodig heeft. Deze persoon leefde eerst in een toestand die niets te wensen overliet. Die toestand was volmaakt en hij had daar ook nog de heerschappij over. Hij leefde als een koning. Hij leefde als rechtvaardige in een rechtvaardige toestand. Maar door één domme fout, door één zonde, raakte hij dit allemaal kwijt. In plaats van heerschappij hebben, werd hij onderdrukt. Voor alles wat hij nodig had en wat eerst voor het grijpen was, moest hij moeite doen om het te krijgen. Zijn omgeving waar hij over heerste, werd een gevaar voor hem. En bovenop dat alles kwam er pijn, verdriet, teleurstelling, bezorgdheid, ziekten, nog meer zonden, moord en doodslag, leugen en bedrog, afwijzing, haat en nijd en nog veel meer ellende in zijn leven.

U houdt zoveel van deze persoon en wil hem weer herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Echter, de invloedsfeer waarin hij terecht is gekomen blijft wel bestaan, maar u geeft hem voldoende hulpmiddelen om dat tegen te staan.

U laat uzelf uitschelden. U draagt zijn of haar veroordeling. Al de vloeken die over hem of haar zijn uitgesproken neemt u op u. Al zijn of haar ziekten neemt u op u. Al de pijn en het verdriet neemt u weg. Elke schuld die deze persoon heeft neemt u op u en voldoet aan de verplichting die daar aan vastzit. Zelfs de schuld voor de dingen die hij of zij in de toekomst gaat doen neemt u op u en betaald daarvoor de prijs die daar aan hangt. U wordt geslagen, tegen gewerkt, uitgescholden, veroordeeld, bespot en ten schande gemaakt, in al uw naaktheid tentoongesteld, gezeseld, aan een kruis genageld en tenslotte geeft u uw leven voor deze persoon. Daarmee heeft u voor alles gezorgd wat er maar nodig is in zijn of haar leven om de toestand waarin hij eerst verkeerde te herstellen. Uiteindelijk zegt deze persoon, ik vind het prachtig dat u mijn schuld heeft betaald, mijn zonden vergeven, maar de rest van al die dingen die ik nodig heb, nou ik weet het niet hoor of dat wel voor mij is. Ik heb het zo toch al wel behoorlijk goed hoor. Dat beetje ziek zijn, nou ja, dat hoort er toch bij? En pijn en verdriet hebben we toch allemaal wel eens? Enne, ja, ik heb wel gebrek aan middelen, maar dat houd mij afhankelijk hoor. Dus ik vind het prima zo. Ik kan er best mee leven.

Eigenlijk zegt deze persoon tegen u, mooi verhaal, maar het meeste daar doe ik niks mee. Bedankt.

Hoe zou u dat vinden, zo'n reactie? Zou u boos zijn? Zou u kwaad reageren? Zou u teleurgesteld zijn? Zou u kunnen zwijgen in uw liefde?

Jezus betaalde deze prijs voor ons, voor de hele wereld en Hij deed dat vrijwillig. God de Vader had deze wereld zo lief dat Hij Zijn eigen Zoon gaf voor deze wereld. Jezus werd geslagen, bespot, tegen gewerkt, voor leugenaar uitgemaakt, uitgekleeft, gezeseld, ten schande gemaakt, veroordeeld en gekruisigd, voor u, voor jou en voor mij. En Hij heeft de prijs volkomen betaald. Elke ziekte heeft hij op zich genomen. Elke vloek voor ons weggenomen. Al onze zonden vergeven. Al onze pijn, verdriet, veroordeling, afwijzing en gebrek heeft Hij gedragen en weggenomen.

Jesaja 53 spreekt over zoveel dingen. Ik zal de betekenis, van de woorden in de grondtaal, erbij voegen.

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4 Voorwaar, onze ziekten (elke soort en vorm van ziekte) heeft Hij op Zich genomen, onze smarten (fysieke en mentale pijn) heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde (aangeraakt, geslagen, overwonnen), door God geslagen (getroffen, verslagen, doodgeslagen, gestoken, gestoten) en verdrukt (gedrukt, neergedrukt, onderdrukt, vernederd).

5 Maar Hij is om onze overtredingen (tegen God, tegen individuen, tegen naties) verwond (ontwijd, onteerd, ontheiligd, geschonden, verwond, doorboord, verslagen), om onze ongerechtigheden (ongerechtigheid, slechtheid, boosheid, onrechtvaardigheid, schuld, straf) verbrijzeld (vertreden, gebroken, neergeslagen). De straf (disciplineren, tuchtigen, terechtwijzen, kastijden) die ons de vrede (volledigheid, welzijn, welstand, vrede, gezondheid, voorspoed, rust, tevredenheid, welbevinden) aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen (kneuzen, bont en blauw slaan, verwonden) is er voor ons genezing (genezen, geheeld, van persoonlijke ziekten, pijnen en tekortkomingen) gekomen.

Maar misschien zegt u, voor mij is dat denk ik niet. Lees dan in de volgende tekst en vertel God wat u niet begrijpt van het woord allen.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag (slag, plaag, ziekte, litteken, wond, aangetaste plek) op Hem geweest.

9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtredders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtredders gebeden heeft.

Werkelijk voor alles heeft Jezus betaald, voor elk onderdeel van ons leven en bestaan. Jezus was het volmaakte schuldoffer en Hij betaalde niet karig. Jezus vervulde volkomen de wet, tot in ieder detail.

Leviticus 6:2-7

2 Wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de HEERE, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld is, of dat hij iets geroofd heeft, of zijn naaste iets met geweld afgeperst heeft,

3 of een verloren voorwerp gevonden heeft, en hij ontkent dat en legt een valse eed af over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen,

4 dan moet het zó zijn – omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is – dat hij het geroofde, dat hij weg heeft geroofd, terugbrengt, of het afgeperste, dat hij met geweld afhandig maakte, of het in bewaring gegevene, dat hem in bewaring gegeven was, of het verloren voorwerp, dat hij gevonden had,

5 of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft. Daarvan moet hij de volle waarde vergoeden en er nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die het toebehoorde, op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt.

6 Hij moet zijn schuldoffer voor de HEERE naar de priester brengen, een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee, tegen een door u bepaalde waarde, als schuldoffer.

7 Zo moet de priester verzoening voor hem doen voor het aangezicht van de HEERE, en het zal hem vergeven worden ten aanzien van welke zaak dan ook waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.

Boven op het geroofde wat de dief moest vergoeden, moest hij een vijfde deel extra terug geven. Dat betekent dat 120% vergoed moest worden door de dief.

Jezus had niet geroofd, maar vergoedde wel 120%. David profeteerde ervan in psalm 69:5; wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. En Jezus heeft vergoed, de prijs, het schuldoffer volkomen betaald. Waarom nemen we niet in ontvangst wat ons uit genade gegeven wordt? Voelen we ons een betere zondaar dan dat het offer van Jezus goed was? Bent u zo trots te denken dat uw zonden groter zijn dan de genade van onze Heere Jezus Christus?

Er is en wordt zoveel geroofd door de dief die komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Vrede, blijdschap, liefde, kracht, gezondheid, voorspoed, persoonlijk en maatschappelijk, harmonie, eensgezindheid en wat niet al.

Johannes 10:10-11

10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;

Maar Jezus zegt;

.....*Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.*

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Jezus gaf Zijn Leven voor onze dood zodat wij kunnen Leven. Jezus kwam uit Zijn rijkdom naar onze armoede, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. (2 Korinthe 8:9)

De eerste vloek die God uitsprak over de mens was tegen Eva en Adam. Genesis 3:16-19;
16 Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,

Toen Jezus in de hof van Gethsémané kwam om te bidden streed Hij een enorme zielenstrijd.

De strijd was zo heftig dat een engel uit de hemel kwam om Hem te versterken. Grote druppels bloed zweette Jezus in die strijd. Die druppels vielen van Hem af op de aarde. Jezus bracht een zweetoffer om ons te verlossen van de vloek, *'met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;*

18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten'.

Het werken zelf was geen vloek. Adam kreeg de opdracht van God om de aarde te onderwerpen, te beheren, te bouwen en te bewaren. Dat was voor de zondeval. Doch na de zondeval zou het ons moeite gaan kosten. Zwarte lichamelijke inspanning, *'met zwoegen zult u daarvan eten'.* Tegenwerking door omstandigheden, *'dorens en distels zal hij voor u laten opkomen'.* en genieten van de vruchten uit de hof van Eden (= genoeg) was er niet meer bij *'en u zult het gewas van het veld eten'.* Jezus nam deze vloek van ons weg toen Hij leed in de hof van Gethsémané (= oliepers). Jezus werd geperst om ons het genoeg weer terug te geven.

Dat betekent dat de opbrengst van onze arbeid geen moeite meer hoeft te kosten. We weten allemaal dat zweeten goed is als we het warm hebben. Maar als de dingen moeite kosten om het tot stand te brengen is dat geen zegen maar een vloek. Jezus heeft ons verlost van deze vloek door voor ons een vloek te worden.

En hoe zit het dan met de vloek die over Eva werd uitgesproken? *'Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen'.*

Maria werd bevrucht door de Heilige Geest. Geen mannelijk zaad kwam daar aan te pas. De maagdelijke geboorte van de Heere Jezus zorgde ervoor dat er niets natuurlijk van de man overgebracht werd. Het mannelijke van Jezus kwam rechtstreeks van God. Jezus was en is immers ook God. God is zowel mannelijk als vrouwelijk. Alhoewel wij Hem altijd aanspreken als God de Vader, als Abba, wat Hij ook is, is Hij tegelijkertijd ook El-Shaddai, wat betekent, God van de moederborst. Hierin zien we het vrouwelijke, het zorgende en liefdevolle karakter van God. Het vrouwelijke had Adam ook in zich hoewel Hij als man geschapen was. Adam werd immers geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Van alle dieren maakte

God beide, mannetjes en vrouwtjes. Alle dieren hadden een maatje een hulp die als tegen hen over stond. Ze hadden als het ware een tegenhanger in hun zijn. Adam had dit niet, was alles in één als man. Adam was als alleenstaande mens volledig in balans, daarin het pronkstuk van de schepping en steeg boven al het andere uit. Hierdoor was hij in staat om te heersen over de schepping.

Adam had niemand naast zich of tegenover zich als een maatje of hulp, totdat God het vrouwelijke eruit nam en de vrouw formeerde uit de rib van Adam. God zei, in Genesis 2; *18 Het is niet goed dat de mens alleen is; ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.*

19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.

21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.

Nadat God het vrouwelijke uit Adam had genomen en de vrouw daarvan gebouwd had waren Adam en Eva nog steeds volledig in balans. 'en zij zullen tot één vlees zijn'. (Genesis 2:24) God had hen immers geschapen.

Na de zondeval waren Adam en Eva die balans kwijt. Voor de zondeval was er geen sprake van heerschappij. Geen van beide heerste over de ander hoewel er een verschil was. Adam gaf zijn vrouw, het zwakste, het meest kwetsbare deel van de mens, alle eer. Beide heersten ze over de schepping. Na de zondeval ging de man heersen over de vrouw omdat God die heerschappij bij de man legde. De vrouw echter zou de begeerte hebben om te heersen over de man maar God stond dat niet toe omdat de vrouw het eerst verleid werd. Dit was de vloek die God uitsprak over de vrouw. Het zondige van Adam zou in zijn nageslacht ook overheersen. Als Adam geen gemeenschap zou hebben met zijn vrouw, zou de zondige natuur niet doorgegeven zijn. Daarom was het nodig dat de maagd Maria bevrucht zou worden door de Heilige Geest zodat de zondige natuur niet doorgegeven zou worden maar Jezus wel mens zou zijn.

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. (Lukas 1:35)

De Zoon die Maria baarde was Goddelijk menselijk, was Man met het vrouwelijke van God. Het bloed wat door Hem stroomde was maagdelijk baarmoederlijk bloed. Deze Man Jezus was in de hof van Gethsémané, wat olijfpers betekent. Verse olijven die geperst worden brengen bij de eerste persing de beste olie voort. Deze olie wordt extra vergine, ofwel maagdelijke olie genoemd. Alle persingen daarna van de overgebleven geperste olijven brengt olie voort van mindere kwaliteit.

Jezus werd zo intens geperst, zo intens gepijnigd, in Zijn lijden in de hof van Gethsémané, dat het bloed voortbracht. Maagdelijk, baarmoederlijk, vrouwelijk bloed. Hierdoor nam Jezus de vloek weg die op de vrouw lag.

'Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren'.

Tegelijkertijd bracht Hij het mannelijke en vrouwelijke weer in balans door als Man, met het vrouwelijke, te lijden. Ook dit herstelde Jezus met Zijn offer voor ons. De man zal niet meer heersen over de vrouw en de begeerte van de vrouw zal niet meer uit gaan naar de man om over hem te heersen. De vrouw als de zwakste schakel in het geheel valt weer onder de bescherming van de man. Deze twee zijn weer één en in balans gebracht. De vrouw kan weer ronddolen in haar tuin van eden, wat het huwelijk is, zoals Eva dat ook kon in de tuin van Eden.

Na het intense lijden van Jezus in de hof van Gethsémané werd Hij gevangen genomen en meegenomen naar het huis van de hogepriester. Hier in dit huis begon het offer al voor onze lichamelijke genezing.

Jezus werd bespot en geslagen en zelfs nadat ze hem bedekt hadden zodat Hij de klappen niet zag aankomen sloegen ze Jezus vol in het gezicht. Ze raakten Jezus met klappen en bespottingen waar ze Hem maar raken konden. Als iets is bedekt en u geeft er een klap tegen ziet u niet waar u slaat. Zo ook bij Jezus. Hij werd geslagen en de mannen zagen niet waar ze Hem raakten. Vol in het gezicht, op de neus, mond, ogen, oren in zijn nek, op het achterhoofd.

Jezus heeft ons bevrijd van de onzichtbare lichamelijke aanvallen van satan door voor ons de onzichtbare aanvallen te incasseren.

Jezus werd bespot en belasterd door de mensen in het huis van de hogepriester.

Wat veroorzaakt bij ons mentale pijnen? Zijn dat niet de woorden van laster en spot, woorden van negativiteit, woorden van dood, woorden die er voor zorgen dat we ten onder kunnen gaan, woorden waaruit blijkt dat we niet geloofd worden, woorden die ons voor leugenaar houden, woorden die ons smarten? Jezus heeft ze op zich genomen om voor ons de spot en laster weg te nemen. *'Onze smarten (fysieke en mentale pijn) heeft Hij gedragen'.*

Tijdens de "rechtspraak" door Pilatus werd Jezus gezeseld. Zijn lichaam werd verbroken en terneergeslagen door de geselslagen van de professionals. Reken maar dat deze beulen hun werk verstonden. Ze wisten de gevoelige plaatsen van het lichaam met een dodelijke precisie en perfectie te raken, maar zo dat de persoon die gezeseld werd niet stierf aan zijn verwondingen.

Jezus lichaam werd verbroken en terneergeslagen voor ons opdat Hij de verbrokenheid en terneergeslagenheid van ons zou wegnemen.

Jesaja 53;

4 Voorwaar, onze ziekten (elke soort en vorm van ziekte) heeft Hij op Zich genomen, onze smarten (fysieke en mentale pijn) heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde (aangeraakt, geslagen, overwonnen), door God geslagen (getroffen, verslagen, doodgeslagen, gestoken, gestoten) en verdrukt (gedrukt, neergedrukt, onderdrukt, vernederd).

5 Maar Hij is om onze overtredingen (tegen God, tegen individuen, tegen naties) verwond (ontwijd, onteerd, ontheiligd, geschonden, verwond, doorboord, verslagen), om onze ongerechtigheden (ongerechtigheid, slechtheid, boosheid, onrechtvaardigheid, schuld, straf) verbrijzeld (vertreden, gebroken, neergeslagen). De straf (disciplineren, tuchtigen, terechtwijzen, kastijden) die ons de vrede (volledigheid,

welzijn, welstand, vrede, gezondheid, voorspoed, rust, tevredenheid, welbevinden) *aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen* (kneuzen, bont en blauw slaan, verwonden) *is er voor ons genezing* (genezen, geheeld, van persoonlijke ziekten, pijnen en tekortkomingen) *gekomen*.

Hoeveel geselslagen Jezus heeft gekregen weet ik niet. De een zegt dit de ander zegt dat. Volgens de joodse wet zouden het er veertig moeten zijn, maar Jezus werd niet gegeseld door een Jood maar door een Romein. Zoals alles wat aan Jezus voltrokken werd buitenproportioneel was, gold dat ongetwijfeld ook voor de geseling. Voor elke ziekte ontving Jezus minstens één geselslag. Ook voor uw ziekte ontving Jezus de geselslagen en door Zijn striemen bent u genezen.

Jezus werd een scharlakenrood spotkleed omgedaan en gekroond met een doornenkroon en een rietstaf in de handen gegeven. Ook hiermee offerde Jezus voor onze schaamte en schande, voor ons vertroebelde en verduisterde denken en voor onze slapheid. Door de zonde zijn wij bekleed met schaamte en schande. Jezus droeg deze schaamte en schande voor ons door het scharlakenrode spotkleed te dragen. Hierdoor hebben wij de mantel van gerechtigheid ontvangen waardoor we kunnen zeggen, 'ik ben de gerechtigheid van God door Christus Jezus'. De kroon van heerschappij en wijsheid die we ontvangen hadden van God zijn we kwijtgeraakt door de zonde. In plaats van heersen over de schepping werden we overheerst door satan en doornen en distels (Efeze 2:2, Genesis 3:18) en in plaats van wijsheid werd ons denken vertroebeld en verduisterd. (Efeze 4:18)

Jezus nam deze vloek van ons weg door zich te laten kronen met een doornenkroon die bloed voorbracht uit Zijn hoofd. Bloed wat afliep van Zijn hoofd over Zijn ogen, Zijn oren, Zijn neus en Zijn mond, voor ons denken, voor ons zien, ons horen, ons ruiken en ons spreken. De verduistering en vertroebeling nam Jezus weg door dit offer. We hebben in plaats van een doornenkroon de zalving van de Heilige waardoor we alle dingen weten. (1Johannes 2:20)

Paulus spreekt 2 Korinthe 12 over een doorn in zijn vlees en een engel van satan, een demon dus, die hem met vuisten slaat. Had Paulus dan een demonische bezetting? Nee. Paulus refereerde aan de boeken van het oude testament. Dit was de bijbel die Paulus had. De rest van de bijbel zoals wij die kennen was er nog niet. Paulus referentie was de Thora, de profeten en de geschriften. Hieraan refereerde Paulus toen hij sprak over een doorn in zijn vlees.

In Numeri 33:55 lezen we;

55 Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen liet overblijven, als dorens zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benauwen in het land waar u woont.

En in Jozua 23:13;

13 weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.

In Richteren 2:3;

3 *Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn.*

In Ezechiël 2:5-6;

5 *En zij, of zij luisteren of dat nalaten – zij zijn immers een opstandig huis – zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is.*

6 *Maar u, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis!*

En in Micha 7:2-4;

2 *Een goedertieren mens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. Zij loeren allen op bloed, zij jagen op elkaar met een net.*

3 *Om kwaad te doen staan hun handen goed: de vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling, wie groot is, beslist naar eigen begeerte en zo verdraaien zij de zaak.*

4 *De beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddeing zijn.*

De mensen die Paulus tegen kwam tijdens zijn reizen waren voor hem als dorens in zijn vlees. Hoeveel tegenwerking heeft Paulus niet ervaren tijdens zijn werk als hij het evangelie van genade bracht. Waar hij ook maar kwam, men luisterde even naar wat hij te zeggen had. Al snel waren er een aantal die hem tegen gingen staan. De waarheid werd verdraaid. Hij werd voor leugenaar uitgemaakt door zijn eigen volk. Belasterd. Ze zorgden ervoor dat hij gevangen genomen werd. Vijf keer gezeseld door zijn volksgenoten, drie keer stokslagen gehad van anderen. Een keer hebben ze Paulus gestenigd. Dorens in zijn vlees en geslagen door een demonische macht. Dit heeft niets met ziekte te maken, het was ziekelijk. Drie keer bad hij God of Hij deze demon wilde wegnemen. En wat kreeg Paulus voor een antwoord? Mijn genade is genoeg voor je Paulus. Met andere woorden, als Mijn genade niet genoeg is voor je, dan helpt er niets. Paulus wilde deze demon bestrijden in eigen kracht maar het lukte hem niet. Hij moest leren dat genade genoeg is. In Paulus zwakheid werd de kracht van genade zichtbaar. Paulus leerde dat Jezus de doornen, die Paulus ervoer in zijn vlees, gedragen had voor hem, en het zelfs als een kroon had aanvaard. Wat was het resultaat bij Paulus?

9.....*Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.*

10 *Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. (2Korinthe 12:9-10)*

Wat is uw reactie als u tegengewerkt wordt. Als u smaadheid te verduren hebt om het evangelie? De reactie bij de apostelen was blijdschap.

Zij dan (de apostelen) gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden. (Handelingen 5:41)

Het was genade waardoor zij zo reageerden, maar diezelfde genade hebben wij ook ontvangen.

God gaf de mens de heerschappij over de schepping, maakte de mens koning over deze aarde. Satan, die in de hemel de hoogste positie bekleedde en als aanbiddingsleider voor de troon van God stond, greep naar de macht en wilde zich boven God stellen. Door deze daad werd hij uit zijn positie gezet. Zijn begeerte naar regeren was hij echter niet kwijtgeraakt. Toen hij bemerkte dat Adam heerschappij kreeg over de schepping, meer macht van God toebedeeld kreeg dan hijzelf ooit had gekregen, sloeg de begeerte weer toe en verleide de zwakste schakel in het man en vrouw zijn, Eva. Door de gehoorzaamheid van Adam aan deze verleiding, kwam de macht bij satan en heerste hij over de schepping. En hij deed het met straffe hand. Hij stelde alles in het werk om dat wat God zo goed had geschapen zo snel mogelijk te vernielen. Maar prijs God, er ligt zoveel levenskracht in het geschapene, dat het hem niet lukt om alles kapot te maken. Jezus, de mens werd als mens bespot in zijn koningschap onder het valse voorwendsel van de koning der Joden en een riet staf als scepter in de hand gegeven. Satan wilde laten zien dat hij de heerschappij had en niet de mens. Echter, de voorzegging ging in vervulling, *'Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen'*. (Genesis 3:15)

Jezus stond het toe dat hij als mens vernederd werd om zo ook de heerschappij weer terug te brengen bij de mens. Satan werd verslagen toen Jezus in het graf lag. Jezus ging het dodenrijk in en nam satan al zijn macht en zeggenschap af. Herstelde weer de verhoudingen zoals God het had bedoeld. De macht die satan nu heeft is alleen zijn grote mond. Hij heeft iets fysieks nodig om dingen uit te kunnen voeren. En helaas zijn er nog genoeg mensen die naar hem luisteren. Zelfs de dieren zijn vaak verstandiger. Toen Jezus de demonen bij legio uitdreef vroegen zij of ze in de zwijnen mochten gaan. Jezus stond dat toe. De zwijnen echter die merkten dat zij in bezit werden genomen door demonen storten zichzelf meteen in het water om te verdrinken. Ze accepteerden niet om gehoorzaam te worden aan satan. Hoeveel mensen doen dat echter wel? Daardoor lijkt het alsof satan nog zoveel macht heeft. Jezus zegt in Mattheüs 28:18; *'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde'*.

Jezus, het hoofd, is in de hemel en wij, de gelovigen, zijn Zijn lichaam. Om de macht die Jezus ook op de aarde heeft uit te voeren is het nodig dat het lichaam in beweging komt. Als we dat gaan doen, in het besef wat Jezus met Zijn offer heeft aangebracht, zal Zijn macht op aarde meer zichtbaar worden. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters om dienend regerend te zegenen. Om Zijn heerschappij die hij ons gegeven heeft uit te voeren. We hebben die macht niet van onszelf, maar God heeft het ons gegeven uit genade door geloof.

Geloof u dat u alles al hebt ontvangen?

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. (Romeinen 5:17)

Wat is er zichtbaar van het regeren van ons door die Ene, namelijk Jezus Christus?

Zie wat Paulus zegt in Efeze 1;

15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,

16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,

18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

19 en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Uiteindelijk ging Jezus aan het kruis en nam alle schuld die wij hadden op zich, voldeed aan de eis van de Vader en werd het volmaakte schuldoffer. Elke vloek die op ons rustte nam Hij weg door voor ons een vloek te worden. Hij betaalde die enorme prijs en kocht ons vrij van elke vloek. En dat waren veel vloeken. Lees eens Deuteronomium 28 en al die andere vloeken die genoemd worden in de bijbel. Elke vloek nam Jezus weg op één na. In Galaten 1 zegt Paulus;

8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Een dubbele vervloeking voor hen die een ander evangelie verkondigen dat geen evangelie is.

6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,

7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. (Galaten 1:6-7)

Het evangelie wat verkondigd moet worden is het evangelie van Christus, het evangelie van genade. Onvermengd, niet verdraaid, de genade van Christus en genade alleen. Geen wet van Mozes of genade en wet om zo een balans te krijgen. Die balans is er nooit en zal er ook nooit zijn omdat genade overal ver boven uitstijgt. Omdat barmhartigheid heerst over onbarmhartigheid. Daarom, genade alleen. Genade heeft een naam lieve mensen. Genade heet JEZUS! En Paulus wenste, en wij wensen met hem, niet anders te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Gekruisigd voor ons, voor u voor jou, voor mij, voor de hele wereld. En Hij heeft het uitgeroepen, Het Is Volbracht!

Satan en zijn hele demonen bende hebben alles uit de kast gehaald, alle registers open getrokken, om de hele boel compleet te vernietigen. Maar door het offer van die ene Mens, Jezus Christus, is satan en zijn hele bende verslagen. Geweldig! Wat een plan, wat een

eenvoud in dat plan. Het kostte Jezus het leven, maar Hij gaf het vrijwillig. Jezus wist wat er ging komen daarna. Jezus wist wat Zijn offer zou uitwerken. De vreugde die Jezus voor ogen had, deed Hem het kruis verdragen en de schande verachten. Hallelujah! Wat een God hebben wij toch. Welk een machtig Heer dienen wij. Hem komt alle lof en dank en aanbidding toe tot in eeuwigheid.

25 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt.

26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.

27 Dit 'nog eenmaal' duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.

28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. (Hebreëen 12:25-28)

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2Petrus 3:18)