

Behaalde resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst!

In het rijk van de mammon bieden de behaalde resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Hoe stabiel is de financiële wereld eigenlijk? Totaal niet stabiel dus. Wat vandaag gunstig is, is morgen ongunstig en overmorgen nog slechter. Banken zijn onbetrouwbaar. Ons geld is voor het merendeel niet meer dan een paar getallen op papier of scherm. Bij de een meer, bij de ander wat minder. In deze wereld is geld macht en veel geld veel macht. Veelal wordt deze macht niet in positieve zin gebruikt. Met geld maken we geld en met macht zorgen we voor nog meer macht die we naar ons toetrekken. Als het niet goedschiks lukt dan maar kwaadschiks. Hoe meer macht hoe beter we ons voelen lijkt het wel. Echter, het is maar schijn en hebben niet in de gaten dat we slaven zijn. Slaven in het rijk van de mammon. Slaven van mammon.

In het koninkrijk van God bieden de behaalde resultaten van Jezus uit het verleden een garantie voor de toekomst. Het koninkrijk van God is een onwankelbaar koninkrijk wat niet is gelegen in woorden maar in kracht. (1 Korinthe 4:20) Het is ook niet gelegen in eten en drinken maar in gerechtigheid, blijdschap en vrede. ( Romeinen 14:17) Wij hadden een schuld bij God die we met de beste wil van de wereld niet konden betalen en zeker niet met geld. Maar God had een geweldig betalingsplan. Omdat wij zelf nooit konden betalen betaalde Hijzelf voor ons de schuld. Zo lief had Hij ons, zoveel hield Hij van ons dat Hij zijn Zoon gaf als betaling. Jezus kwam naar deze wereld om de schuld voor ons te voldoen. En Hij deed het voor meer dan 100 procent. Hij betaalde, investeerde in ons en Zijn behaalde resultaten, 'Het is volbracht' , zijn een garantie voor onze toekomst. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat is niet misschien, maar een zekerheid zo groot als God is. Het is ook niet alleen voor de geestelijke wereld, maar ook voor het natuurlijke. Jezus betaalde niet alleen voor onze zonden, maar ook voor onze pijn, voor onze angst, voor ons verdriet, voor ons gebrek, voor onze gezondheid. Al onze smarten heeft hij op zich genomen, al onze ziekten gedragen. Door Zijn striemen zijn wij genezen. Hij kwam uit Zijn rijkdom naar onze armoede opdat wij rijk zouden worden. Jezus kwam opdat wij leven zouden hebben en overvloed hebben. Jezus was het schuldoffer en vergoedde geen 100 maar 120 procent. Meer dan genoeg dus. Jezus zei, nadat Hij opgestaan was uit de dood, Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (Mattheüs 28:18) Deze almacht is Hem gegeven. Hij hoefde het niet naar zich toe te trekken en Hij hoefde het niet te vermeerderen. De behaalde resultaten van Jezus uit het verleden bieden een gegarandeerde garantie voor uw toekomst. Hebt geloof op God.