

Bijna vier weken ben ik ondertussen bij logeerhuis nummer twee. Er is veel gebeurd, meer dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden.

•

Waar ik eerder het verleden overleefde, is er nu toekomst.

Waar eerder alles intens duister was, schijnt nu het licht mij en zie ik zelfs de zon bij dichte bewolking.

Waar ik eerder gebonden was in mijn denken, er 24/7 een afschuwelijke storm woedde, ben ik nu vrij, is er vrede, rust en ruimte.

Waar ik eerder ieder moment overleefde, begin ik meer en meer te leven.

Waar ik eerder met dichtgeknepen keel lachte, kan ik nu eerlijk genieten.

Waar 12 jaar hulpverlening geen verandering heeft kunnen brengen, ik steeds meer verdronk, heeft de Heer mij gered.

Want:

Jezus is overwinnaar!

18-07-2019