

De macht van woorden.

Let op wat je zegt. Proclameren!

Voorbeeld van proclamatie: Markus 11:

12 En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg Hij honger.

13 En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden; en erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen.

14 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

15 En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om,

16 en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg.

17 En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

18 En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat heel de menigte versteld stond over Zijn onderricht.

19 En toen het laat geworden was, ging Hij naar buiten, de stad uit.

20 En toen zij er 's morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af.

21 En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.

22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God.

23 Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

26 Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

In dit deel zien we duidelijk dat we de macht hebben om vloeken uit te spreken.

Hoe vaak is het al voorgekomen dat we als ouder(s) bij de zoveelste tegenvaller van een kind hebben gezegd, "van jouw komt er niks meer terecht". Met andere woorden, uit jouw geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is het uitspreken van een vloek. Wellicht denkt u dat het zo'n vaart niet zal lopen, maar uit bovenstaande blijkt dat het wel zo is. Als u bij de zoveelste tegenvaller van uw kind zegt, van jouw komt niets terecht, dan meent u dat. Uw gedachten denken dat ook echt en u gelooft dat ook. Dat gaat niet gepaard met twijfel, anders zou u het anders formuleren. Dat is spreken met geloof. U spreekt leven uit over uw woorden. Wat denkt u dat de uitkomst van uw woorden? Als we dit nog breder trekken en we niet alleen blijven bij wat we uitspreken over onze kinderen, maar wat er zoal uitgesproken wordt over de ander. Misschien wel als grap bedoelt, maar met een kern van waarheid voor de uitspreker.

Tegelijkertijd kunnen we uit het bovenstaande tekst gedeelte nog iets leren. De Heere Jezus ziet een vijgenboom vol met blad en ging kijken of er ook een vijg aan zat. Maar het was nog lang geen tijd voor de vijgen. Hij vind geen enkele vrucht en vervloekt dan de boom. De andere dag is de boom

compleet verdord. Het was voor de boom nog geen tijd om vruchten te geven. Wellicht denkt u bij uzelf als u naar uw kind kijkt dat datgene wat u van uw kind vraagt terecht is om dat hij of zij dat minstens al moet kunnen. Er hangt al zoveel blad aan die boom. Maar wellicht is uw kind nog lang niet toe aan datgene wat u er van vraagt. En als uw kind er niet aan toe is, waarom dan deze woorden uitgesproken. Misschien vraagt u wel om druiven van uw vijgenboom, of perziken van een notenboom.

U weet immers nog niet wat er van uw kind zal worden. Of heeft u al een vrucht bedacht voordat u weet wat voor soort boom uw kind is. Bent u degene die uw kind hebt geschapen. Bent u zijn of haar maker en bepaalt u wat het zal worden.

Onze God en Vader, de schepper van alles bepaalt wel wat wij zullen worden.

Hier enkele voorbeelden van negativisme of zelfs vervloekingen en de reactie daarop. Ook al is het vragenderwijs, daarmee wordt wel het negatieve bevestigd. De reacties zullen niet altijd direct merkbaar zijn of even duidelijk zichtbaar. Maar wat gebeurt er innerlijk met de persoon?

Actie

Reactie

Ga je ooit nog eens iets presteren?

Ik presteer nooit iets.

Wanneer doe je nu eens iets?

Ik doe nooit iets.

Je kan ook niet normaal doen!

Ik doe nooit normaal.

Ga je ooit nog eens rustig doen?

Ik doe altijd druk.

Je doet nooit iets goed.

Ik doe altijd alles fout.

Er komt niets van je terecht.

Van mij komt niets terecht, ik ben nergens goed voor.

Het is beslist niet om het even wat we zeggen tegen de ander.

Spreuken 18 zegt;

20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen.

21 Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Dit zijn flinke beloften. Wilt u heerlijke vruchten plukken van uw kinderen en verzadigd worden op een heerlijke manier, spreek dan heerlijke woorden over uw kinderen uit en zegen hen.

Wilt u wrange vruchten eten van uw kinderen en wellicht een maagzweer overhouden, dan weet u wat u spreken moet tegen uw kinderen.

Wat hebt u lief? Dood of leven? Bent u zoals diegene in Jeremia 18:18, waar staat **Kom, laten we hem treffen met de tong**. Moet van u gezegd worden, **'U hebt lief alle verslindende woorden en een tong vol bedrog'**? (psalm 52:6)

Of spreekt u woorden zoals Jezus waarvan staat in Johannes 6:63 **De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven**.

Waar u voor kiest, die vrucht zult u eten!

Wilt u weten hoe u een ooit uitgesproken vloek kunt verbreken? Want ook daar hebt u de macht toe. Laat ik een praktisch voorbeeld geven.

Een van onze kinderen was gebonden door een vloek die over hem uitgesproken was, door mijzelf, toen hij nog jong was. In de loop van de jaren hadden we wel het idee dat er meer in hem zat dan er

uit kwam maar we hadden geen idee waardoor het kwam. Door Gods genade en de leiding van de Heilige Geest leerden we veel uit de Bijbel over de macht van woorden en ook over vervloekingen. Op een zeker moment maakt ik me toch zorgen om hem. Hij tierde gewoon niet. Zijn fysieke en mentale groei bleef achter. De vervolgopleiding die hij volgde na het MBO ging moeizaam terwijl we wisten dat er veel meer in hem zat. Het was alsof hij gevangen zat in zichzelf. Op 16 jarige leeftijd leek hij nog wel 12 of 13. Op 10 jarige leeftijd vroeg iemand eens aan hem of hij al kon lezen. Zo klein was hij en kwam hij over bij mensen.

Ik heb God gevraagd wat er toch met hem was en of de Vader het mij duidelijk wilde maken. Ik werd daarna bepaald bij het gedeelte uit Markus 11 zoals boven beschreven.

Ik heb onze zoon gevraagd of hij het idee had dat hij vervloekt was omdat we hem niet zagen gedijen. Hij had zelf het idee van niet, maar nadat ik had uitgelegd wat er gebeurd kon zijn kwam de herinnering metten terug en wel zo gedetailleerd dat hij de plaats waar het gebeurde, het tijdstip en wat er was gezegd meteen herinnerde. Pa, toen en toen, daar en daar heeft u toen gezegd 'er komt van jou geen zak meer terecht'. Dat was wel heftig. Maar ik wist, **woorden hebben macht en barmhartigheid heerst over onbarmhartigheid**. Dus woorden van barmhartigheid zullen heersen over de woorden van barmhartigheid.

In Mattheüs 18:18 staat; **Voorwaar, ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.**

En in Markus 11 staat;

23 Want, voorwaar, ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

24 Daarom zeg ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Ik heb mijn schuld beleden voor mijn zoon, hij heeft mij vergeven en ik heb de vloek verbroken in Jezus naam.

Het resultaat was ongekend. Binnen een paar dagen zagen we al verandering. Hij leefde compleet op. Zijn prestaties op de opleiding gingen met sprongen vooruit. Onderwijzers van school en instructeurs van defensie begrepen er niets van. Lichamelijk ging zijn groei ineens heel snel en mentaal veranderde hij ook compleet. Het was geweldig. Prijs God. Hem komt alle eer toe. God is het die herstelt, God is het die geneest, maar wij zijn wel verantwoordelijk. Onze woorden hebben macht, ons geloof is belangrijk. Wij zijn in staat om dingen vrij te zetten. Die macht hebben we niet van onszelf, maar hebben we ontvangen van God uit genade door geloof. God wacht op het moment waarop we Zijn gaven in ontvangst nemen en we er gebruik van gaan maken.

Jezus zegt in Mattheüs 28:18; **Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde**. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus. Christus is in de hemel, het lichaam is op de aarde.

Het hoofd kan van alles bedenken maar als het lichaam niet in beweging komt gebeurt er niets. Zo ook met Christus en zijn gemeente. Jezus zei tegen de discipelen, wanneer je bidt, bidt dan zo, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Het is dus van belang dat het lichaam, de gemeente, de wil van het Hoofd, de wil van Christus, uitvoert op aarde. Als we dat gaan doen wordt het koninkrijk van God meer en meer zichtbaar.

Spreek woorden van leven en niet van dood. Laten we stoppen met een opgeheven vinger en in plaats daarvan tien opgeheven vingers op steken. Zegenende handen uitbreiden over onze gezinnen, over mensen.

De vader staat klaar om u te zegenen met woorden van zegen. Wilt u ontvangen?

