

De Waarheid maakt vrij.

Johannes 8:32;en de waarheid zal u vrij maken.

Dit gedeelte van deze tekst uit Johannes wordt veel gebruikt bij gelovigen en we gebruiken hem te pas maar ook te onpas voor onszelf of voor een ander.

Is het zo dat de Waarheid ons zal vrijmaken? Wanneer mensen bij ons komen voor hulp en we hen vragen of zij de Heere Jezus kennen dan is er altijd een bevestigend antwoord. Allemaal kennen ze de Heere Jezus.

In Johannes 14 zegt Jezus tegen Thomas, "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. De Heere Jezus is de waarheid.En de waarheid zal ons vrij maken. Als Jezus in ons woont door wedergeboorte en wij in Christus zijn dan is de Waarheid in ons en de Waarheid zal ons vrijmaken. Toch leven veel mensen in gebondenheid en zijn beslist niet vrij. Gebonden door ziekte, pijn, gebrek, duisternis, demonen, verslavingen, en wat niet al, terwijl de Heere Jezus in hen woont. Wie van de mensen kan zeggen 'ik ben volledig vrij van welke gebondenheid dan ook'. Hoe kan het dan toch dat we niet vrij zijn terwijl de Waarheid die ons vrijmaakt in ons woont?

Een belangrijk onderdeel van de tekst uit Johannes 8 laten we eigenlijk links liggen. We zeggen te makkelijk ik ken de Heere Jezus. En natuurlijk we kennen de Heere Jezus. We hebben van Hem gehoord door de verhalen, de preken of we hebben over Hem gelezen. We hebben begrepen dat we de Heere Jezus nodig hebben als onze verlosser en zaligmaker. We hebben de Heere Jezus aangenomen in geloof en uit genade zijn we zalig geworden. We hebben de Waarheid ontvangen dus ja we kennen hem. Maar kennen we Hem echt zoals we soms een vriend of ons kind of onze partner of onze vader of moeder kennen. Hoe goed we iemand kennen is niet de naam weten, weten wat hij of zij doet, waar die persoon woont en hoe die persoon eruit ziet. Weten we ook of hij of zij links of rechtshandig is, wat de lievelingskleur is, wat de lievelingsgeur is. Hoe hij of zij denkt. Wat zijn of haar liefdestaal is. Wat hem of haar werkelijk bezig houdt, waar hij of zij bezorgd om is. Welke bloemen hij of zij het mooist vindt of welke auto. Zomaar een paar dingen die bepalen hoe goed we iemand kennen. Hoe beter we iemand kennen hoe dichter we bij de volle waarheid zitten.

Zo ook lieve mensen is het met het kennen van de Heere Jezus. In Johannes 8:32 staat en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Het is de waarheid die wij kennen die ons vrijmaakt. Wanneer wij dus op een bepaald gebied nog niet vrij zijn, kennen we op dat gebied de waarheid nog niet, kennen we op dat gebied Jezus nog niet.

Wellicht vraagt u dan, maar hoe kom ik dan vrij op dat gebied waarin ik nog gebonden ben? Hoe kan ik de Waarheid ontdekken, hoe kan ik de Heere Jezus leren kennen, op dit gebied?

Johannes 8:

31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,

32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Willen we de waarheid gaan kennen dan is het nodig dat we in Zijn woord blijven.

De Heere nu is de Geest en waar de Geest Heer is, daar is vrijheid!

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. (1Thess. 5:23,24 en 28)