

De Gerechtigheid Gods.

Hoe velen zijn opzoek naar gerechtigheid in zichzelf. Velen proberen zo rechtvaardig mogelijk te leven. Sommigen lukt dat aardig totdat, Anderen raken steeds teleurgesteld in zichzelf en worden ontmoedigd. Er zijn er ook die geen zonden zien in zichzelf en zichzelf rechtvaardig vinden.

Maar als we zo ons best doen, dan mogen we toch zeker ook loon verwachten? En dan niet alleen straks na dit aardse leven maar ook nu in dit tijdelijke leven. Toch? We hebben toch gewerkt? Iemand die werkt ontvangt loon. Dus?

Wat zegt de bijbel over rechtvaardigheid, over gerechtigheid.

2 Korinthe 5:21;

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

De rechtvaardigheid van God was dat Hij zijn zoon, Jezus, voor ons tot zonde maakte zodat wij de gerechtigheid van God zouden zijn in Hem. Jezus droeg onze zonden en als wij in Hem geloven krijgen wij Zijn gerechtigheid.

Wij zijn dus de gerechtigheid van God in Hem. Dit kunnen we niet verdienen, dit is wat we zijn. We kunnen onze mannelijkheid of vrouwelijkheid niet verdienen, dat is wat we zijn door geboorte. Zo ook de gerechtigheid van God. Dat zijn we door wedergeboorte. Kunnen we niets aan doen.

Maar we moeten toch rechtvaardig zijn? We moeten toch ons best doen. Als u uw best hebt gedaan en rechtvaardig bent geweest ontvangt u loon uit verdienste en niet uit genade. Dat betekent dan ook dat u onder de wet bent, onder de dienstbaarheid en niet onder de genade. In Galaten 5:4 staat, ***U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.***

De rechtvaardigheid van God was dat Hij alle schuld van alle mensen van de hele wereld op Zijn onschuldige Zoon legde en Zichzelf zo verzoende met deze wereld.

Als wij dat offer hebben aanvaard en Jezus hebben aangenomen in ons hart dan zijn wij rechtvaardig, dan zijn wij de gerechtigheid van God.

Als we ons op deze waarheid richten, ik ben de gerechtigheid Gods door Jezus Christus, dan hoeven we niet te proberen rechtvaardig te zijn, maar zullen we ervaren dat we juist steeds rechtvaardiger doen.

Dat is niet de rechtvaardigheid van deze wereld, maar de rechtvaardigheid van God.

Gods rechtvaardigheid is dat hij zondaren rechtvaardig maakt. Dan zijn we geen zondaar meer, maar de gerechtigheid van God. Ook als u dan nog zonden doet, bent en blijft u de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Zou dit bewust zijn u niet leiden tot steeds minder zonden doen? Dat is leven van genade.

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. (2Kor.13:13)